



facebook <https://www.facebook.com/theDveP>

Blog 99: Fantasietisch

Fantansie is fantastisch! Maar waar stopt het? Wat is fantasie en wat is de grens, waar stopt het en wanneer bereik je het punt van leuk tot dit is bizar? Wat is nog ontdekken en waar wordt het gevaarlijk?

Met een kussen achter je rug, een stoere blik en je mondhoeken als een rechte streep. Dan ben je een prima Batman. Ook als meisje. Zelfs met een vlinderjurk. Met een reservewiel kun je prima monstertruck spelen en de flessen Spa blauw spelen voor pletautos. Het is meer dan prima dat je geschminkt als panda gaat slapen als poes, de miauw neem ik als slaap lekker en die krabbel zal vast goed bedoeld zijn. Dat je een doos vol hotwheels onder je hoeslaken hebt zodat je beter kunt slapen op de rotsen klinkt wat oncomfortabel maar dat zal mij een worst wezen, ik lig er niet op. Prima fantasie allemaal, kan ik mij best in vinden. Dat je vadertje, moedertje, kindje, eenhoorn en poes speelt en rohan is het waggelende vehikel wat nooit stabiel rondgaat, mwoah...het kan erger.

Wanneer wordt fantasie dan corrigeerbaar? Nooit gelezen dat er een grens is, niemand die verteld waar het zou moeten stoppen. Geen 24/7 hotline voor noodgevallen wanneer je dochter een verschrikkelijke auditie doet voor de voice en je ruiten moeten het ontgelden. Geen chatservice voor wanneer de hotwheellanceerbaan daadwerkelijk blijkt te werken en de autos, legoblokjes, shampoo en wascapsules je om de oren vliegen. Geen e-mail-alert voor platte of skefe water. Zeker geen tamtam, rooksignalentapijt, geen blafs-service of toeters en bellen en andere alarmsystemen die je waarschuwen dat de fantasie omslaat in dramatique. Nergens kun je iets of iemand betrappen op die ene gouden tip. Sterker nog, er is geen hond die het er over heeft. Honden praten ook niet veel maar toch.

Fantasie, een belachelijke uitvinding maar oh zo belangrijk. Gevalletje laat maar gaan of heb jij wel grenzen? Belangrijk is het absoluut, maar wat is die lijn? Alleen creatief of draaf je door? Verbreed het je wereld of verkleind het je realiteit? Ondanks het gebrek aan kennis, laat staan de tiptoptip laat ik het maar gaan. Stiekem is het toch wel fantasietisch.

Wie wel die gouden tip heeft, krijgt een Dagboek van een Papa-pet naar keuze.

Oh enne, LILILILILILI! Wil je meer lezen of teruglezen, check ze allemaal op www.dagboekvaneenpapa.nl