



facebook <https://www.facebook.com/theDveP>

Blog 95: de hel van 6 weken

Wanneer maanden weken worden en weken dagen. Dagen worden uren en eindelijk is daar vakantie. Fijn voor de monsters en in theorie fijn voor de papa's en mama's. In theorie, want in de praktijk tel je na 4 dagen af naar school.

In de vakantie kun je uitslapen. Het kan, het gebeurt niet. In de vakantie heb je de tijd, maar niemand zegt hoe laat. In de vakantie hoeft niets en mag heel veel. Eigenlijk is dat andersom, je hoeft heel veel en mag niets. Dat heeft puur te maken met een ritme waarin de monsters zitten en nu worden losgerukt naar een gebrek aan ritme. Na het eten nog even buitenspelen, later naar bed want je hoeft morgen niet naar school. 'S Morgens in je onderbroek rustig brood eten, geen lililili kleren aan, waar zijn je schoenen, pak je tas, schiet eens op, serieus waarom moet je nu nog poepen en ga aan de andere kant van de deur staan als hij open gaat. Het is vakantie. De 6-weekse hel voor elke ouder. Tenminste, degene met jonge kinderen. Gelukkig ben ik er zo eentje want straks heb ik rust in mn kont.

Het vergt nogal een planning zo'n vakantie. Met 6 monsters is het nogal een dingetje. Monster-eigen is snel kunnen stressen, stressen om iets leuks of iets minder leuks. Vakantiestress is ook zoiets, het is leuk, spannend, grappig, fantastisch, gigantisch, lililili maar vooral heel erg LILILILILILI met een vleugje buurmanpoepgrapjes. Wij ouders kijken uit naar onze vakantie, onze ontspanning maar dan met de p en n omgedraaid. Weg uit de realiteit, weg uit de dagelijkse sleur, weg uit de omgeving, ontsnapping naar de chill-zone. De omgeving waar bier om 1300 uur mag, waar monsters iets nieuws mogen ontdekken, waar je in de avond geniet van de stilte met een glas whiskey, waar Dora Duits, Frans, Zweeds of Vlaams spreekt en je jezelf beloofd vakantie te vieren.

Vakantie, de tijd waarin we aftellen naar school en weer naar vakantie. Zolang ik nog geen vakantie heb moet ik het doen met een struikelende Sir Poop-a-lot die weet te struikelen over kunstgras en een tor imiteert. Ik ga er bij liggen, voor het pre-vakantiegevoel en sta niet eerder op voordat het vakantie is.

51. Zoveel nog