



facebook <https://www.facebook.com/theDveP>

Blog 94: weg is weg

Wie dit niet herkent is of nog geen ouder, of je hebt het perfecte monster. Ik heb ze wel en zijn duidelijk niet perfect. Monsters zijn prima in staat tot alles. Ze doen het alleen haast nooit. Wat ze wel verrekte goed kunnen is toveren. Hoe ouder ze worden hoe meer halve setjes je hebt. Een sok van een paar, vermiste onderbroeken, nog maar één elastiekje in plaats van twee en ga zo maar door.

Het begint vaak al met thuiskomen. Deur open, monster doe je schoenen maar uit en zet ze even in de gang. De ene gaat uit, wordt gebracht naar de gang en die andere schoen schoppen ze naar een andere dimensie. Nu is het kwijt, je kunt zoeken maar je gaat hem nooit meer vinden. Nu hebben wij hier een monster rondlopen die de nare gewoonte heeft voortijdig haar schoenen uit te doen. Zij gaat naar de speeltuin met ballerina's op een loopfiets, komt op blote voeten terug met een schep. Schoenen, weg. Loopfiets, weg. Zoeken? Leuk, maar het is weg, weg als in ontvoerd door aliens. Weken later vind ze een ballerina op een totaal andere plek. Die loopfiets is nog steeds vermist.

Wij hebben ook een wormgat in huis. Want als de monsters beneden komen met hun knuffelkudde, dan kunnen ze natuurlijk niet gewoon de knuffels neerleggen. Die worden vakkundig gelanceerd en belanden op plekken als tussen de lattenbodems, achter het huis, op de wc of in de keukenla. Jassen ook. Alles krijgt vliegles. Eerst rustig een arm uit de mouw, dan laten zakken, andere arm tot aan de hand eruit en dan een ferme zwiep en Joost mag weten waar de jas nu is. Stoelen krijgen de 'this is sparta' methode om aan te schuiven, borden zijn frisbees, Ranja kan nooit helemaal opgedronken worden want er zal en moet verdorie een bodempje overblijven zodat de volgende dat om kan stoten door een of andere lompe beweging. Borstels zijn standaard niet op de plek waar jij het voor het laatst hebt gelegd en bananen passen prima in de dvd-speler want hij had honger terwijl jij je serieus afvraagt of het monster zo'n honger had.

Het meest idiote is wel dat dit allemaal gebeurt wanneer je weg moet. Opeens is een schoen weg, aapje kwijt, geen beker of bord te vinden, je sleutels in de koelkast en je mist een kind. 3 seconden geleden hing die nog aan je been en nu is

het al bijna door poort van de tuin. Als je dan eindelijk alles gevonden hebt en de roedel zit in de auto blijkt dat je telefoon al die tijd tussen de kussens van de bank lag en je de halve dag met een afstandsbediening in je zakken liep. Ik vraag me wel eens af of we de monsters niet een tijdelijke superkracht kunnen geven zodat ze ons eens een andere dimensie in kunnen schoppen. Al is het maar voor een dagje.

Tot die tijd zoek ik mijn andere schoen, want ik heb kinderen.