



facebook <https://www.facebook.com/theDveP>

Blog 93: Klussen met Koters

Klussen met koters zou je eigenlijk eens in de zoveel tijd eens moeten doen. Naast dat het leerzaam, gezellig, leuk is, is het ook nog eens een soort training hoe je beter alleen kunt werken. Klussen met monsters is nagenoeg hetzelfde als klussen met kijkers maar dan met publiek en zonder camera's. De buurmannen worden altijd erg lililili als we weer gaan klussen. Rama spant de kroon. Die heeft de Hindoestaanse lililili, dat is zeg maar vergelijkbaar met de marktkoopman met VERSE AARBEIEN BAKKIE EEN EUROOOO om half 5 's morgens. Je zou denken dat iemand met zoveel enthousiasme goed kan helpen.

Laminaat halen. Klusje van niks, Rama zou helpen sjouwen. Hij had tenslotte goed geslapen en flink ontbeten. Zijn ellebogen waren hard (vreemde locatie voor spierballen) en hij had zin. Terwijl ik alle planken in de auto aan het leggen was, was Rama de kleine planken aan het sorteren. Er waren ook vissen, dus die kleine planken heb ik in de auto gelegd. Thuis weer uitladen. Ik alles naar boven brengen, Rama zou de kleine planken doen. Gelukkig was er Powerpuff Girls op tv want anders zou Rama helpen. Dan maar beginnen. Rama als jij nou daar duwt aan het bed, duw ik hier. Rama... Rama! Rama?? Ik duw het bed aan de kant. Rama geef je de planken aan? Ik pak een plank. Even passen, Rama zet daar maar een streepje. Ik zet een streepje. Rama zagen maar, dus ik zaag. Als we dan bijna klaar zijn, komt Rama aan. Zo we hebben hard gewerkt he papa! Nou jongen, het was maar goed dat jij er was. Alleen had ik het niet gered.

Boren dan maar. De stipjes stonden al op de muur, alles waterpas, dus appeltje-eitje. Rama pak jij Hetty even. De boormachine in de aanslag, Rama zet Hetty er maar onder. Na 7 lange minuten wachten kwam Rama op het idee Hetty ook aan te zetten en dus konden we boren. Toen Rama eenmaal de klopboor hoorde, hij inzag dat hij wat geluidsniveau betreft concurrentie heeft, hij tot de conclusie kwam dat hij maar twee handen heeft, liet hij Hetty los, vingers in de oren en ik heb natuurlijk alles weer gedaan.

Vandaag ga ik verder, dit keer met Joep. Joep is blij, Joep is lililili, de helft van de lililili van Rama. Maar een ding is zeker. Joep helpt, helpt echt. Toch ondanks dat ik alles met Rama nagenoeg alleen heb gedaan is dat gekke monster wel trots. Klussen met koters zorgt daarvoor. Hun houding veranderd, hun ogen glinsteren

op en hun zelfvertrouwen krijgt een enorme boost. Dus papa's en mama's van wakker Nederland, ookal hoef je alleen een spijkertje in de muur te slaan, betrek je monster erbij. Hoe vaak ze ook voor voeten lopen, ze een hamer brengen in plaats van een schroevendraaier, ze kwijt zijn wanneer je nodig hebt, vraag ze te helpen. Je ziet na afloop wel waarom.

Klussen met Koters, ik hou ervan!