



facebook <https://www.facebook.com/theDveP>

Blog 91: Ou le Wappeur

Eigenwijs wereldje, eigenwijze oren, eigenwijze handelingen en stront eigenwijze Hira. Eigen waarheid, geen aandacht, onrustig, onstuimig en godskolere wat is ze lomp. Ik zou onhandig willen gebruiken maar die fase is al voorbij. Allang.

Ze is lief, soms. Ze is grappig, soms. Maar vooral een ongelooflijke tettermachine. Non-stop teut ze door, of jij nu aan het woord bent of niet, ze moet kleppen. Het liefst met extra versterker en volume voluit. Gezellig, soms. Maar soms zou het heel handig zijn als ze effe 3 seconden haar snuit houdt. Bijvoorbeeld wanneer ik haar wil waarschuwen dat als ze nu nog 0,7 cm naar achteren gaat, ze van het bankje aflazert. Maar lilililili en er is geen speld tussen te krijgen. Ratatatata gaat maar door. Ook wanneer ik haar wil wijzen op het feit dat ze haar nachtjapon binnenstebuiten én ondersteboven aan probeert te doen. Retteketter to tha max, zeker wanneer iemand haar verteld dat je beter je stuur van je step met twee handen kunt vast houden als je aan het stappen bent.

De pest van al dat onzinnige stomme gelul is dus dat je niet hoort wat iemand je probeert te melden, daardoor kletter je dus overal van af, zie je er uit als een mislukte oempaloempa en ben je vooral erg lawaaierig irritant. Praten is leuk, en gegeit moet kunnen, ook een beetje ouwehoeren ben ik niet vies van, maar soms is het wel even net té. Naar mijn weten zijn er maar woorden waar te voor staat goed; Tevreden, Terras en Tequila. De rest wijkt meestal af naar iets negatiefs. Bijvoorbeeld Tetteren. Tetteren zorgt ervoor dat Kruitvat en Etos nu extra pleisters moeten inkopen. Positief voor hun, maar ik betaal die rotzooi, dus negatief. Hira bloed, positief, maar het is leuker in haar lichaam. De laatste keer toen ze dacht tijdens het mekkeren dat ze wel dacht haar handen te kunnen kruisen tijdens het loopfietsen lagen haar knieën open. Dus bloed, mij nooit horen waarschuwen, maar ik heb er een deugd van gemaakt. Nu ik toch in het bezit was van haar bloed, al lopende uit haar knie en er zelf niets voor gedaan te hoeven hebben, heb ik het laten testen.

In een potje zou je het resultaat zo kunnen verkopen voor €15,- als eau de toilette, maar lekker ruikt het niet. Alle symptomen bij elkaar gelegd. Teveel tokken, te weinig aandacht, lompheid, tijdelijke doofheid tijdens het geblaas,

concentratieproblemen. Hira, onze praatgraag, onze ANWB praatpaal op voeten, onze kamikaze van deze tijd heeft het syndroom van Ou le Wappeur. En dat is irritant hilarisch. Ik hou van leedvermaak, dus klep maar lekker door. Oelewapper.