



facebook <https://www.facebook.com/theDveP>

Blog 8: Ik heb Oogzeer

De titel van dit blog was eigenlijk 'betreden op eigen risico', maar bij nader inzien toch maar zie titel. Waarom? Mag ik u vriendelijk verzoeken uw fantasie volledig open te draaien? Draai maar open, helemaal, net zo ver tot hij niet meer kan. Gedaan? Komtiedanhe. Lililililili *stampstampstampauhahahastamp* Het is 5:20 uur. Mamaaaaa is het al 7 uur? Nee monsters, het is midden in de nacht, ga slapen. De hele reut komt met pantoffels (lees klompen) naar boven op onze gestoffeerde (lees hout) trap. Wat zei je? Laat maar Miran, ben nou toch al wakker. De kudde is wakker, en hoe! Vandaag is de dag, die ene speciale dag, die dag waarvan alleen Rama wist dat hij zou komen. Want Rama wist alles al voordat hij geboren was. De rest pas sinds gister. Die ene hele speciale bijzondere dag, wel zo uniek dat je wel op tijd op móet staan. We doen dit normaal nooit namelijk. We gaan naar de....*tromgeroffel*.....speeltuin. Niet zo maar eentje, maar eentje waar je kan spelen. Kan nergens anders namelijk, doen we ook nooit. Ik smeer brood voor het gespuis, schenk wat ranja in, neem wat koffie. Er is niets wat mij gek kan maken vandaag. Oeps, papaaa mn beker is omgevallen. Oeps, papaaaa Hira loopt er doorheen. Oeps papaaa, Hira klettert haar beker over Nilu. Oeps Dave, ik laat mn brood in de ranja vallen. Sloten met water uit Nilu haar ogen gemengd met de ranja wat er lag, vleugje brood met hagelslag en ik glijd uit over een stuk lego. Voet glijdt door de hotwheels banen heen, been raakt verstrengeld in een looping, koffie vliegt in de rondte en Rani vind het hilarisch. Nou das een lekker begin zeg. Nieuwe koffie, theedoeken, nieuw brood, schone tuttie, droge Hira, en weer door. Damn...Joep en Rama, maak mama maar wakker, maar zachtjes! Rani smeert brood voor Miran en ik ga door met mijn ochtendritueel. Ik krijg een app van Miran, Dave haal die jongens bij me weg. Ze staan te springen op mn bed. Snel tassen inpakken, alles in de kleren, schoenen aan, telefoon, sleutels en gaan. Fuck! Zal ik zelf ook ff wat aandoen? In sneltreinvaart knal ik mezelf in de plooi, gas erop. We rijden Zwolle voorbij, kak! De tassen. Naja laat maar, wat kan er nou fout gaan. We komen aan, deuren open, splash...daahaag schoenen en sokken. Nilu, kom er maar uit. Stap, glij, huil. Kak...nou Hira, komt er nog wat van? Nat! Klopt vrouw, en glad dus doe voorzichtig...zwiiep..hahahaha Hira is een indiaan! Ja lachen hoor boys. Dat zijn al 3 stuks smerig, zonder tas. Gelukkig niet van essentieel belang, zaten alleen maar handdoeken, luiers, billendoekjes en schone kleding in dus totaal niet belangrijk.

Rani kom nou! Ik kom eraaooohhhh. Buikschuiver, idee een 9, uitvoering een 3. Lieve lezers, voor uw beeldvorming, we zijn nog steeds op de parkeerplaats. Dave, Hira heeft gepoept. Buurman en Buurman, blijf alsje...huhwat?? Hira heeft gepoept, kijk maar. Jezuschristus Hira! Kon je dat niet ff zeggen. Neuheu, is ni poep, is moddah! Zou het? Ff snuffen...fucking hell Hira, ben jij gemaakt in Tsjernobyl ofzo...duidelijk geen modder. In de kofferbak, handschoenen aan, vest opritsen, broek uit, broek in prullenbak, luier of wat er nog van over is heel gauw weg. W5 doekjes erbij. Broek...broek, broek? Broek! Die tas...godmiljaar. De schooltas van Hira is daar! Halleluja, gered! Een broek. Papa Dave papa Dave papa Dave, kijk eens...gefeliciteerd buurman en buurman, jullie hebben gewonnen, jullie zijn het meest smerig van allemaal. We zijn nog steeds op de parkeerplaats. #kansloos #fairytalelife #hadikdievervloektetastochbijme Miran, wat doen we? Ja ze zijn nou toch allemaal al goor. Erger wordt het niet. Daar dacht Piet Paulusma dus effe anders over. Wolkbreuk. Weet je, laat maar gewoon, nu is alles al gebeurt, wat kan er nu nog meer gebeuren wat mij nu nog verbaasd. Hira heeft gepoehoept! Eenmaal thuis, alle monsters schoon, fris, droog, 'rustig' en wij denken bij onzelf, waarom? Waarom gaan we op pad? Moeten we er uit? Wil jij ook whisky? Waarom kan het nooit eens normaal gaan? Waarom doen mijn ogen zo'n zeer? Het antwoord is; het huis en de idiote start van vanochtend. Ja, het moet en ja ik wil whisky. Het is 10:45 uur. Toch ondanks dit soort dagen storten we ons weer op ons volgende avontuur want ooit gaat het wel vlekkeloos en wanneer die dag komt, is het saai. Want zere ogen wennen wel.