



facebook <https://www.facebook.com/theDveP>

Blog 83: Zure pruimen

Galspuwen, ik ben er kampioen in. Het verzoek is dan ook dat aan mij over te laten en niet zelf een poging te doen. Het verschil zit hem in nadenken. Het verhaal?

In de wijk bij school wordt gebouwd. School heeft parkeerplaatsen maar wel beperkt. Gevolg is dus dat bewoners zo nu en dan hun auto bij school parkeren. Logisch, doet nagenoeg iedereen als je hem nergens anders kwijt kunt. Jabadoe kinderopvang heeft drie busjes om de kinderen te brengen en halen. Nodig, want het is best een stukkie lopen naar school B. De school heeft afgerond 300 kinderen, laten we stellen dat daar maximaal 150 auto's voor nodig zijn om de koters te brengen. Dat zou hooguit 20 minuten per auto moeten duren, toch?

Nu is er gezeur. Want jabadoe heeft drie busjes en nemen dus drie plaatsen in die wij oh zo hard nodig hebben. Gevolg is dat de gemeente Steenwijkerland één bordje slaat voor één parkeerplek bij school. De rest kan gaan lopen. Nu is iedereen blij. Toch? Nu hebben we twee plaatsen meer. Toch? Als we dan alleen even vergeten dat de toppers van team jabadoe sowieso altijd al twee bussen parkeren in de wijk dan kunnen we net even wat fijner miepen. Nu is het zo dat er dus een busje komt voor de kleinste en de grote monsters mogen lopen. Als we zwart-wit denken is dat dus door weer en wind. Wat we dan doen? Zeiken. Want ze laten de kinderen gewoon dat hele eind lopen door de stromende regen. Lopen door windkracht 8, door de sneeuw en hagelbuien. Ze kunnen toch gewoon met drie busjes komen? Oh wacht....

Parkeerplaats op school is een luxe, geen standaard. Er zijn zat scholen die rondom niets hebben, gek genoeg hoor je die ouders nooit. Je hoort ook de buurtbewoners nauwelijks over al het verkeer tussen 745 en 815 terwijl ze daar alle recht op hebben. Maar nee, wie mauwen er het hardst? De haastige ouders. Kleine tip. Zet gewoon je wekker een kwartier eerder, hoef je nie haasten, heb je gewoon parkeerplek, ben je ruim op tijd en heb je niks te zeuren. Toch, ondanks dat ik zwaar mn vraagtekens heb bij deze oplossing tussen school,

opvang en gemeente is het wel weer een dik pluspunt dat er meteen wordt gekeken hoe het gelililili ingedamd kan worden.

Het wachten is op de zeurkousen uitverkoop hoewel deze reeds gestart is door het nieuwe parkeerbeleid. Ik denk dat de komende sale aardig uit de hand kan lopen, want klein en groot verschilt per kind. Wanneer ben je klein en wanneer ben je groot. Daarnaast kun je een mooi bord de grond in rammen maar het schijnt dat er nogal wat oost-indisch dyslectische mensen onder ons zijn. Want ineens rijden ze dan een Opel Jabadoe, of een Jabadoe C-klasse en Audi A-opvang, snap je? Of het gaat standaard gieten rond schooltijd en mixen we azijn met zuur en een vleugje bitter. Precies op komkommertijd en we hebben weer een nieuwe smaak.

Lekker? Nee, maar we hebben dan wel weer een nieuwe zeurkous, want een dag niet gemiept is een dag niet geleefd...of zoiets.