



facebook <https://www.facebook.com/theDveP>

## Blog 77: Code Rood

Waar daken van de huizen vliegen, containers een eigen leven krijgen, boten losraken, ov met man en macht proberen toch ongeduldig Nederland rond te rijden zijn wij papa's en mama's blij als de koters weer veilig thuis zijn. Wellicht breng je ze zelf waar ze doorgaans zelfstandig mogen maar met dit weer trotseer je Code Rood. Niet alleen vanwege de angsten die we onnodig uit moeten staan maar ook omdat je je meest kostbare bezit met dit weer niet alleen op pad stuurt. Waar wij papa's en mama's alles op alles zetten onze kroost veilig op school te zetten, ondanks alle waarschuwingen, ontelbare NL-alerts en onderbuikgevoel gaan we. We ontwijken bomen, takken, zonnepanelen en rondvliegende mensen om maar te voldoen aan een leerplicht. De boetes zijn niet mals tenslotte.

Waar iedereen verwacht wordt voorzichtig om te gaan met extreme omstandigheden als vandaag, zijn er toch een handjevol instanties en scholen die besloten eerder dicht te gaan of überhaupt niet open. Een aantal ouders gerust gesteld. En dan lees je het nieuws. Ondanks je onderbuikgevoel, alle meldingen en waarschuwingen, je terechte zorgen zie je je kind naar school vertrekken om vervolgens in de krant te lezen dat er een bus is geklapt op een boom. Aantal kinderen gewond. Want ondanks Code Rood, het advies van knmi, anwb, rijkswaterstaat en politie moest en zou die reis doorgaan. Ondanks Code Rood ging een school open waar de plafondplaten naar beneden kwamen. Om maar niet eens te beginnen over de drie doden die niet hadden hoeven vallen.

Code Rood.

Een code waarvan we al dagen wisten dat hij komen zou. Ruimte zat om erop te anticiperen zou je denken. Maar waarom doen we dat niet. Dat wij volwassenen moeten gaan werken is tot daar aan toe maar kinderen die ondanks alles naar school moeten. Draven we daarin niet wat door? Als je weet dat er windstoten van 150 km/u worden verwacht dan ligt het ook in de lijn der verwachting dat er een hoop narigheid voor de deur staat. Kunnen de scholen per regio niet gewoon dicht? Het scheelt niet alleen een heleboel stress voor iedereen maar je bespaart iedereen ook mogelijk leed. Nu zijn kinderen die gewond raken door een (vermoedelijk) eigenwijze school, maar bracht daarmee ook de eigen leraren in gevaar alsmede de brengende ouders en kinderen die verplicht worden niet te luisteren naar wat de overheid adviseert.

Ik vind dat je als schoolzijnde echt kritisch moet kijken of het risico waard is, die ene dag missen die kids heus niet. Je voorkomt hiermee merendeel van de ongelukken en ongelukkigheden binnen bebouwde kom. Zeker wanneer meerdere instanties behoorlijk hard roepen niet de weg op te gaan, denk ik dat je ook als school moet zeggen; vandaag even niet.

Nu is dit makkelijk praten, achteraf kun je een koe in de kont kieken maar met de ellende achter de rug kunnen we ook conclusies trekken. Mijn conclusie mag wel duidelijk zijn.

Code Rood = vrij