



facebook <https://www.facebook.com/theDveP>

Blog 76: kapper nou hoor

Haren knippen is een ding. Een ding wat je problematisch kan noemen. Wanneer ga je nou naar de kapper met je monster? Wat is de juiste leeftijd daarvoor? F*ck*ng goeie vraag onnie? Voor Sir Poop-a-Lot was het vandaag de tweede keer dat hij in de stoel mocht zitten.

Iedereen kent ze wel, die mormels die een arsenaal aan decibels meebrengen wanneer ze naar kapper moeten. Haren knippen doet zeer, onzichtbaar veel zeer. Voor je het weet is je hoofd netjes en zie je er sexy uit en dat is precies wat je niet wilt natuurlijk. Stel je voor dat je er proper uitziet met je verjaardag ofzo. Nog even en je krijgt complimentjes 😊 en zeggen ze nog dat je knap bent enzo. Wij ouders zijn eigenlijk vaak best titties daarin. Zo lang mogelijk uitstellen tot je zoon de nieuwe Conchita is, althans, lijkt. Maar soms is het geval dat je net als Rohan niet al te lang kan wachten. Dus Rohan ging. Gisteravond hadden Miranda en ik al besloten dat het vandaag ging gebeuren en Siv ging eraan geloven. Vorige keer hadden we een vlaag van verstandsverbijstering want halsoverkop gingen we van nou Dave dat ziet er goed uit naar zullen we Rohan ook meteen doen? Wat volgde was een worstelende losgeslagen baviaan gevangen in een kappersgewaad, in de houtgreep genomen door papa en een wriemelende kapper die alles op alles zette een fatsoenlijke kop te leveren waar elke kapper al had gezegd: kom maar terug als je monster gedrogeerd is. Siv niet, die zet door. Of hij nou levensmoe is, stronteigenwijs of gewoon fatsoenlijk negeert, ik laat het in het midden. Al snel ontstond er een Rohan 2.0, dikke upgrade met nieuwe features want hij kon nu zien zonder diadeem. Bij de opvang werd hij al omgedoopt tot B.A. vanvlietus en met die gedachte gingen we vandaag weer. Gewapend met een tas vol fruithapjes, koek, ranja, speelgoed en een hydrofiel doek stapte we dapper de auto in. Het avontuur met de kapper. Het was nog vroeg en Rohan had net geslapen dus appeltje-eitje. Tussen de druppels door vliegen we naar binnen en de ranja is al op. Dat was ontsnapping 1. Eenmaal aan de beurt mocht sir Poop-a-Lot zijn dikke ass planten op het kussen en Siv was er klaar voor. Een partijtje blij baby op de stoel en toen gebeurde er iets magisch. Want binnen no-time veranderde Sir Poop-a-Lot naar Sir Mopperpot en rap volgde Sir Krijts-a-lot met als afsluiter Sir Breek-de-geluidsbarriere. Een kabaal van jewelste en eerlijk gezegd was ik van plan op te staan en te zeggen, ik maak wel een afspraak wanneer je niet van die herriemachines in huis hebt maar dat

schijnt raar over te komen als je zo over je eigen baviaan praat. Als een wilde Neanderthaler mepte hij om zich heen, schudde zn hoofd woest heen en weer alsof hij nee schudt *mijlpaal* en half Steenwijk wist, er wordt een kind geslacht. Op schoot dan maar die handel en dat hielp precies niets. Fruithapje, werd een dikke smeerzooi want blijkbaar kunnen monsters niet eten en janken tegelijk #kak. Al vlug zat alles en iedereen onder de haren van Rohan en er was weinig over van onze schreeuwende tomaat. En toch, diepe buiging voor onze kapper, Siv ging onverstoort verder, tondeuses, kammen, scharen, taserapparaten, föhn en een fles whisky, alles kwam aan bod en enige wat onze kapper deed was lachen. Waar wij allang en breed dachten dat de beste man op zou geven kreeg ik de uitzonderlijke kans iets te doen wat ik nog nooit heb gedaan. Ben je bekend met de uitdrukking "haar op de tong"?

Siv zei; dit valt nog mee.

Mijn mond viel open terwijl hij al pratende vrolijk doorging met zn tondeuse en tegelijkertijd de overvloedige haren weg te harken regelrecht mijn laadklep in. Babyhaar is smerig mensen. Maar echt smerig, want het smaakt namelijk naar lange vinger die je kwijt was gecombineerd met soepstengels, nijntjekoek met wat mango, banaan, ranja en een vleugje melk.

Na al een half uur was Rohan gemaakt. Sexy als hij is mochten we hem eerst van Sasquatch naar Rohan spoelen en klaar was meneer. Terwijl we naar de auto liepen, koekepeertje weer blij was, vroeg ik mij toch af.. wanneer is nou eigenlijk echt de beste tijd naar de kapper te gaan?

Ik zeg 10:20 uur bij Siv. Deze man verdient een lintje!