



facebook <https://www.facebook.com/theDveP>

Blog 71; Oh wat een jaar

Voordat ik iedereen het allerbeste wens met liefde en dat soort blablabla is het een mooi moment eens terug te kijken. Terug kijken en vooruit blikken. Oh wat een jaar.

Wat begon als een mieptekst over papadag met sir Poop-a-Lot bleek snel een gewild verhaal. Mensen wilden meer en dat kon ik bieden.

Wat begon met 1 liker werden er 5 maanden later 166. Elke keer en nog steeds als ik een melding krijg dat er iemand bij is, groeit mijn hart een stukje. Niet dat ik zo populair wil zijn maar op een of andere manier zitten mensen te wachten op mij. Niet op mij an sich maar meer op wat voor verhaal er nu weer staat.

Wat begon als grap werkte uit naar een bedrijfje. Een succesje wat zich ontwikkelde tot wat het nu is. Bladen, kranten, magazines willen meer over dagboek van een papa. Een website in de maak en een webshop welke al draait.

Wat begon als facebook pagina wordt een boek. Ik kan jullie nu ook wel verklappen dat er meer zullen volgen.

Ik ben trots. Hoewel er altijd wat rotzooi op de achtergrond sluimerende overheerst de trots. Mijn jaar is best geslaagd maar mijn honger is nu pas aangewakkerd. 2018 wordt een jaar waarin ik Dagboek van een Papa ga proberen te stabiliseren tot een succesvol iets. Niet voor mij, een beetje voor de kinderen maar vooral omdat het Dagboek niet meer weg te denken is. De potentie moet gebruikt worden.

Ik wil jullie dan ook uit de grond van mijn hart bedanken voor alle liefde en aandacht.

Dan nu het standaard gebrul. Geen liefde en onzin. Ik wens jullie een monster van een jaar. In de positieve zin van het woord.

Tot volgend jaar!