



facebook <https://www.facebook.com/theDveP>

Blog 6: Commandeur du Terreur

Het ouderschap is een mooi iets. Het is bijzonder en niet voor iedereen weggelegd. Sommigen willen het en krijgen het niet, anderen willen het niet en krijgen het wel. De meeste willen het en krijgen het ook. Fantastisch. Een droom die uitkomt. Zeker na het lezen van meerdere boeken van BN-ers die het ouderschap aanprijzen, zo mooi, zo lief en oh wat een geluk. Zelden gebroken nachten, heel soms een verdwaalde poepluier. De basis is rozengeur. Maneschijn hebben ze het niet over want zij slapen door. Prachtige pdf-jes (professionele dikke fictie). Leuk hoor, al die mooie verhalen, boeken over opvoeding, handleidingen en gidsen, maar zeg nou zelf. 80% van de tijd dat die monsters wakker zijn is toch dikke onzin wat we doen? Je moet ze waarschuwen voor dingen wat ze zelf ook wel kunnen bedenken (Hira, bukken voor die steen. Stil zitten anders kletter je van de stoel af. Kind, niet bijten in je broer. Als je knoeit, pak dan ff een doek of meld het ff. Dat hele pak hagelslag past niet op je brood. Gebruik eens bestek. Doortrekken). Zijn het niet de waarschuwingen, is het wel iets anders. Met 6 monsters op pad gaan vergt enige voorbereiding. Wanneer wij dus besluiten naar een speeltuin te gaan, vergeten wij structureel schone kleding, extra luiers, handdoeken, drinken, lekkers of een kind niet. Hoewel...we zoeken vaak een plek waar er genoeg te doen is om commandeur du terreur te voorkomen. Je ontkomt er serieus nooit aan. Al die prachtige verhalen, ik wil dat ook verdorie! Het maakt geen bal uit waar we zijn, commandeur du terreur is meer de omschrijving die klopt dan papa/Dave. Zomers is het helemaal fantastisch. Mn mond valt zo vaak open dat ik al vol zit van al dat vliegende ongedierte dat ik 's avonds niet meer hoef te eten. Niet dat het er van komt ofzo, maar ik hou graag de illusie levend. Zwermen met vliegen, muggen, dikke bommels, wespen en een verdwaalde mot...ik heb ze allemaal in mn giel had. 6 monsters in een speeltuin, soms moet je gewoon niet kijken. Je zoon hangt ineens ondersteboven aan een kabelbaan, een judeska die vastzit in een wiebelbrug, een prinses die trampoline springen tot een heel nieuw niveau brengt, een jongetje wat verwoede pogingen doet een meisje te versieren, een Haags monster wat een fontein heeft ontdekt en sir Poop-a-lot die er hoogstpersoonlijk voor zorgt dat je nog een blikje bier moet kopen want deze is nu lauw. Verder is het natuurlijk geweldig om papa dagelijks onder te spugen want omkleden heeft hij zeeën van tijd voor. Eén monster is al nat, want dat

mocht niet. Iets met schapen. Geen kleding, geen handdoeken. Wat wel? 20 minuten later applaus want we flikken het toch weer. Dat genot is van korte duur want het avondritueel staat al om de hoek. Gegeten, gedoucht. Miranda/mama leest een verhaal. Klaar. Joep, high-five. Rama, boks ouwe. Hira, kus en fijne feestdagen. Rani, high-boks en een kus. Nilu? Iiiii i i i ik wiel een koesje. Slaap lekker, stil zijn en morgen een nieuwe dag. Dag monsters! Zo, tijd voor va en moe. Ik plaats mijn kadetten op de bank en tegelijkertijd leeft de deurklink. Ja hoor, ik zit verdomme nog niet eens. *aanstellerig gehoest* ik heb zo'n dorst. *zucht*. Nou hop, en nou slapen. Ik plaats mijn kadetten op de bank en de deurklink begint te leven. Godsamme, alweer?? Ik moet plassen. Pffff...en nou blijf je liggen hoor. Ik plaats mijn kadetten op de bank en de deurklink begint te leven. JEZUS wat nou weer? 3x boven komen is niet genoeg. Die langpootmug smaakte geweldig! Whisky, chips en koek. Morgen een nieuwe dag. Maar de 80% is nog niet vol. Het is 2 uur 's nachts en we liggen op bed. Dave, je zoon staat naast je. #wtf! Wat moet jij nou weer?? Ik durf niet in het donker naar beneden. Je komt toch verdikkeme ook in het donker boven pannenkoek! Nou, we hebben de 80% weer vol. Commandeur du terreur is weer aangevuld. Mooi he, dat ouderschap. Dit lees je niet in die boeken. Ben je nou blij? Zeker, want ik mopper een hoop maar wil het voor geen goud missen. Herkenbaar?