



facebook <https://www.facebook.com/theDveP>

Blog 63: Dikke Vette Shoutout

Dit is niet mijn verhaal. Ik herhaal, dit is niet mijn verhaal. Althans wel door mij geschreven maar het betreft niet mijn monsters. Toch vind ik het nodig dit te typen want soms, heel soms is een beetje nederigheid op zijn plaats. Ik vermenigvuldig mijn nederigheid met trots en dan heb je een vroeggeboren blijdschap, dankbaarheid in spe. Hier komt het, mijn extra-monsters gaan naar een school. Een school waar ze met veel plezier heen gaan en met net zoveel plezier weer thuiskomen. Een school met een duidelijk beleid, heldere cultuur en plek voor iedereen zonder een nummer te zijn. Klinkt misschien als een in een dozijn maar voor mij is het speciaal. Ik ben trots dat mijn extra-monsters en later ook Sir Poop-a-Lot op die school zitten. Het is belangrijk dat je je goed voelt bij een school. Er worden volop dingen georganiseerd, thema's zijn leuk, lessen zijn goed te doen en geen enkel monster verzuipt in de klas want iedereen is belangrijk en iedereen is uniek. Een school met een "ik heb het nog nooit geprobeerd dus ik denk dat ik het kan" mentaliteit. Superchill. Maar heel soms doet een school iets wat je even heel klein maakt. School B is zo'n school. Ik pikte vandaag een verhaal op en de actie waar dat verhaal op gebaseerd is, vind ik niet alleen heel stoer maar ook fucking kicken, schitterend en achtentachtigallemachtigprachtig.

Zoals je wellicht hebt meegekregen was het gisteren 5 december. Das zo'n datum waar heel Nederland naar uitkijkt. De voorstanders want het feest is geslaagd, de tegenstanders want het feest is afgelopen en alle ouders want er is weer plek in de kast. Op 5 december is ook de nationale dag van de Diarree. Alle spanning komt los, de sluimerende buikgriepjes krijgen de overhand en het pepernotendieet helpt ook niet mee, resultaat is dat er veel kinderen ziek thuis zijn dan. Precies op de dag dat de Sint nog even op school langskomt. Met een helikopter, vrachtwagen, politieauto, paard of anwb, hij komt altijd. Fijn voor alle kindjes op school want die wachten al een poosje. Minder fijn voor zieke thuiszitters die er net zo goed naar uit hebben gekeken. Gisteren kwam de Sint goed en wel aan op School B...natuurlijk niet zonder horden of stoten maar hij was er. Op een paar kindjes na, was de school compleet. Lekker interessant zul je denken maar ik ben onderweg. De school wist dat er wat kindjes ziek thuis zaten, die het weer klote vonden om ziek thuis te zijn en niet daar. Dus wat doet School B? School B belt de ouders op van het zieke kind en vraagt of het goed is dat de

Sint en Pieten nog even op ziekenbezoek mogen komen. Hoe fucking vet is dat! School B doet dat gewoon even. En dat, lieve mensen, maakt mij dankbaar. Dankbaar dat mijn extra-monsters en sir Poop-a-Lot ook daar op school zitten. Alleen nu zit ik dus met een uitdaging. Hoewel het niet mijn monster is waar de school de sint opaf stuurde, hoe bedank je daarvoor? Een bos bloemen is armoedig en zegt niets, chocola is snel op en om ze nou een dag sauna te geven gaat ook een tikkeltje ver. We hebben niet de benodigde 780 miljoen euro over. Wat ik wel kan doen is wat ik nu doe. Ik geef een dikke Shoutout naar School B...ik kan ze hopeloos genoeg niet taggen (leuk zo'n openbare pagina maar nu heb ik er niks aan) maar kunnen we ze niet gewoon allemaal een hele dikke vette recensie geven. Gewoon 5 sterren omdat ondanks zoveel kinderen aanwezig, die paar zieken niet vergeten worden. In mijn beleving is School B daar uniek in. Ik heb het nog nooit eerder gehoord en vandaar ook deze blog. Ik heb ook geen idee hoe dit hun richting op kan gestuurd worden, maar als er iemand binnen al mijn Likers en Volgers connecties heeft met deze school, pass dit effe door. Lieve School B,
Ik kan kort en lang zijn maar geen woord kan beschrijven hoe gigaturbomegaultragangster jullie zijn!
Ik vind jullie stoer!