



facebook <https://www.facebook.com/theDveP>

## Blog 61: Nee of nee?

Nee. Het is één van de eerste woordjes die een monster kan zeggen. Een simpel woordje met een te grote betekenis. Nee is een woordje wat eerst leuk is want ze schudden hun hoofd zo schattig heen en weer, maar al gauw krijgen ze de betekenis in de gaten. In hun belang of juist niet. Ik ben een groot voorstander van het woord nee. Tenminste, meestal. Het is belangrijk dat ze van jongs af aan al te maken krijgen met nee, al is het iets kleins zoals wanneer Rohan zn vork afpakt terwijl we hem nog voederen. Dit doen we omdat we willen voorkomen dat hij net als Hira wordt later. Waarom Hira, heel simpel want Hira kent het woord nee té goed en tegelijkertijd niet. Toch is het nogal in strijd met wat ik vind, ik vind nee namelijk ook een antwoord. Er zit echter een groot verschil en tevens ook een gevaar in nee, ik maak het maar al te vaak mee.

Nee als in nee; de nee waarvan we willen dat het monster een zeker iets niet doet. Slaan, gooien, spugen, afpakken, klikspanen. Over het algemeen een duidelijke nee, laat niets aan de twijfel over. Resultaat is een jankend monster want zonder dat kunnen ze niet ademen enzo.

Neel; de nee die we uitroepen wanneer we schrikken. Denk aan weglopen, stunts op banken/bedden/tafels/bruggen/rennen op sokken. Vaak hoor je de paniek zelf ook, hiervan schrikt het monster en blér je vaak allebei. Niemand weet waarom maar het maakt je dankbaar ofzo.

Neehee; wanneer je voor de zoveelste keer dezelfde vraag krijgt voorgeschoteld. Vaak in combinatie met mag ik ... snoep/koek/chips/cola/met poep gooien/playstation/een ander zusje. Het is een nee die moedeloos wordt uitgesproken. Het monster merkt dat maar voor de zekerheid wordt het toch nog een keer gevraagd.

NEE!!!; het gevolg van de neehee of een opeenstapeling van de verschillende nee's. Nu klinkt hij zwaar geïrriteerd en het monster kan nu maar één ding. Huilen. Gevolg hiervan is een sorry zo bedoelde ik het niet en dat is een leugen want je bedoelde hem wel zo. Hierdoor ben jij ook boos op jezelf en is iedereen boos en verdrietig en heb je chocolade nodig.

Maar dan vanuit Hira. Hira kent alleen een nee die haar kant uit werkt. Want wanneer zij nee zegt mag het duidelijk niet, maar wanneer een ander nee tegen haar zegt is het een optie. Dat komt omdat ze in den haag overal mee wegkomt. Hier is nee, nee. Eenvoudig als hij is. Daar niet. Dat is lastig voor haar, want wat

is nou nee als nee ook ja is wanneer je maar hard genoeg schreeuwt/huilt of als je jezelf als een stervende zwaan ter aarde laat storten en je mondhoeken aan je knieën vast niet. Hierdoor wordt nee alsnog ja en verandert haar nee in een ja en de ja van haar broer en zus in nee. Is dit op te lossen? Zeker wel, structureel nee blijven herhalen tot ze het leert want nee is een woord wat gerespecteerd moet worden. Door allemaal dus ook door ons ouders. Soms zeggen ze nee tegen ons en dan is het dikke pech. Tenzij het natuurlijk gaat om schoenen aandoen enzo voor het school/uitjes tafereel. Dan schiet je maar gewoon op en heb je een nee-kampioenschap. Die wint het monster. Ookal hebben wij de illusie te hebben 'gewonnen' gaat het mormel er met de beker vandoor. Ze zijn dan wel mee en hebben wel gedaan wat je vroeg maar van harte gaat de rest van de dag niet meer.

Nee is een woord waarmee ze opkomen voor hunzelf. Superbelangrijk, bloedirritant, misplaatst en vindingrijk maar boven alles uit is en blijft het een antwoord, hoe verwarrend en onzeker als hij kan zijn, is hij altijd duidelijk. Mits ze weten hoe ermee om te gaan. Kijk dus niet naar Hira, maar jezelf. Jouw nee is het origineel van je monster zijn/haar nee. Die kopieert en plakt. En wij? Wij zeggen nee, vaker dan ons lief is, minder vaak dan we zouden moeten. Pikken ze hem niet, haal dan niet je schouders op onder het mom van fuck it, dan niet maar houdt vol. Dan maar een rukdag, maar nee is nee. Kijk maar naar Hira. Want toch eet ze haar brood, ondanks dat ze het niet lust, te moe is, haar benen eraf vallen, krokodillentranen vloeien en haar mondhoeken 7 meter onder grond liggen, was nee, nee. Zo simpel als dat. Dan meteen een oproepje aan alle papa's en mama's die door de meest uiteenlopende redenen hun monster(s) minder zien dan je zou willen. Zeg ook nee, niet zo'n nee van "niet tegen mama/papa zeggen dus ja maar nee" maar nee. Nee. Geen verwarring, geen twijfel, geen optie maar nee. Nee.