



facebook <https://www.facebook.com/theDveP>

Blog 59: MisPiet!

In een vlaag van verstandsverbijstering bood ik aan om 's-morgens Miranda uit te laten slapen. Niet dat ik het haar niet gun, want Miran had het wel echt nodig. Waar die verstandsverbijstering precies zat was het moment ná het vertellen van uitslapen. "Zullen we de woonkamer helemaal overhoop gooien en zeggen dat Rommelpiet is geweest?" Prima plan! Drie minuten later volgde een app met succes want ze zijn vroeg wakker!...kak, das waar ook. Maar goed, het was al belooft en het idee an sich was leuk. Flogging Molly in den oren, glaasje Jack en verbouwen die bende. Zal mij benieuwen hoe ze reageren, waarschijnlijk geschrokken.

05:45 uur, de drie Buurmannen zijn wakker, Miranda ook. Snel volgde Rani, Nilu en Hira. Ik neem de monsters mee naar beneden en Miran slaapt lekker verder. Papa! Er zit een briefje op de deur! Rani leest het voor en vol spanning gaat de deur open. Hira is boos, stomme Piet heb een troep gemaakt...mot ie zelluf opruimuh! Nilu kijkt verbaasd om haar heen...geen idee wat ze moet denken of zeggen. Rani zoekt van links naar rechts en valt van de ene verbazing in de andere. Buurman en buurman vinden het vooral hilarisch dat de Pieten met hun lego hebben gespeeld en dat er pepernoten in de soeppan van Oma liggen. De schoenen gevuld met pepernoten en chocola werden rap ontdekt en lililili was aan. Voordat ze gingen eten van hun schoentraktatie nog even snel 'danku sinterklaasje' zingen en de ochtend is gestart. Een geslaagd plan, al zeg ik het zelf.

Ik open mijn ogen, de drie jongens zijn wakker en er wordt volop gekeet op zolder. Rohan ligt te miepen want het mormel heeft honger. Snel naar beneden voor de fles, naar boven en Miran is wakker en wel. Nilu wakker, de buurmannen in de slaapkamer. Rani slaapt nog en ook Hira ligt nog in coma. Hmmm...nou dan maar met zn 4en naar beneden. Joep kan lezen. Hij kijkt naar het briefje en....ja deze letters heb ik allemaal nog niet gehad. Ik lees dus het briefje voor. De deur gaat open...LILILILILI SPRINGKUSSENBANKPOEP HAHAHALILILILILU POEPBANK...what the hell...al snel staan de buurmannen te springen op de gekantelde bank en Nilu geniale idee was om een chocoladesinterklaasgevecht te houden met de chocolade als zwaard. Nul komma nul bewust wat er nou op dat klotebriefje stond, de klerebende...zero fucks were given. Al snel kwam Nilu tot de conclusie dat haar gevecht met chocolade geen strak plan was aangezien de

Sint in stukken lag. Sneaky ruilen met die van Hira want die sliep toch nog. Ik kon uiteraard zelf die zoi weer opruimen want de monsters waren natuurlijk pleitepietje. Opperuimd en wel paradeert Rani de woonkamer binnen, er wordt geen woord gerept over wat er was vanochtend. Minachtend pakt e haar chocola uit haar schoen...thanks he sint en ploft op de bank. Drie kwartier maakt ook haar entree...oeh chocolade en ik hoofpên...

Surprise...ik en mn goede ideeën. Dat doen we dus nooit meer, althans dit jaar dan. Ooit verras ik ze. Maar dat heb ik niet van een vreemde. Mn vader heeft ook wel eens boven in de kamer aan het strooien...alleen dan wel kamer waar mn zusjes en ik niet zaten. Ieder zn klassieker dus. Al met al een dikke MisPiet dit...lachuh joh!