



facebook <https://www.facebook.com/theDveP>

Blog 58: Liegende Leugens

Het bijgevoegde plaatje is misschien een tikkeltje grof maar eigenlijk is het wel waar. Je noemt je monster dan misschien geen 'fucker', maar die vinger geef je vaak zat. Elke ouder behalve ik zal het waarschijnlijk stellig ontkennen maar goed, das privé enzo...

Wat heeft die vinger nou eigenlijk te maken met de titel? #komtiedanhe
Het is de 'fout' die we allemaal begaan, hoewel sommige vinden dat het er anders uit hoort te zien, is het basiselement altijd op tijd. Of zn boot nou verkeerd vaart, zn pakjes zoek raken, de deuren worden dicht gelast, de A7 wordt geblokkeerd, de schminkt op was en toestanden, hij komt wel. Altijd. Precies op tijd. Van half december tot half november roepen we vaak; Mormel, niet liegen, niet jokken. Niet doen want er komt een moment dat je wél de waarheid spreekt en dan gelooft niemand je meer! Heeeeejjj Sinterklaas is onderweg! Lief zijn hè, anders geen snoep/kadootjes/schoen zetten/lilili... Niet liegen, niet jokken want anders gelooft niemand je meer wanneer je wél de waarheid spreekt. Lililili mn tand is eruit!! Ohw, leg maar onder je kussen...en daar gaan we weer.

Niet liegen, niet jokken want anders gelooft niemand je meer wanneer je wél de waarheid spreekt. Lililili ik wil niet slapen want anders mis ik het vuurwerk. Papa maakt je wel wakker...

Niet liegen, niet jokken want anders gelooft niemand je meer wanneer je wél de waarheid spreekt. En nou komt het punt. Rani zit in groep 5 en daar komt de sint niet meer. In plaats daarvan trekken ze lootjes. Nu komt dus ook het moment dat wij moeten vertellen dat we best een hoop leugens hebben verteld. Een traditie getrouwe leugen. Elk jaar weer. Een leugen die klauwen met geld kost. Hebben wij ouders een handje van, met elke leugen kost het eigenlijk geld. Maar nog veel belangrijker, het kost straks voor het eerst onze geloofwaardigheid. Eerlijk is eerlijk, we gaan er leuk in mee, bij voorkeur meteen na de geboorte al. Je weet dat het moment gaat komen maar dan is het moment daar en dan? Het zal helaas wel moeten maar hoe vertel je in vredesnaam dat je hebt zitten liegen, al 7 jaar lang. Ik heb een aantal scenario's voor me.

1: Rani kom even. Papa moet je wat vertellen. Heb je een leuke sinterklaas gehad? Mooi zo, maarre best gek he dat die man niet ouder lijkt te worden? Dat komt omdat hij een vampier is, stoute kinderen moeten altijd mee in de zak zodat de

Sint hun bloed kan opdrinken. De lichamen begraven ze in Spanje. Daarom is het heel belangrijk dat je niets verteld aan de rest want vampieren zijn dood en bestaan niet. Snap je? Slaap lekker, fijn dromen.

2: Rani kom even. Papa heeft een geheim en die ga ik je verklappen zodat het ons geheim is. Sinterklaas bestaat niet. Leefde vroeger wel maar omdat het zo leuk is voor de kinderen zijn alle papa's en mama's pathologische leugenaars. Die man is al honderden jaren dood. Niks zeggen tegen je broers en zussen. Ga maar fijn spelen met de kadootjes die je van papa hebt gekregen.

3: Rani kom even. Papa moet je wat vertellen. Dat hele sinterklaas gebeuren he, wat vind je daarvan? Moest maar eens afgelopen zijn hè. Trek eens aan zn baard. Zie je, das gewoon een vriend van Papa. Alles is nep behalve het paard.

4: Rani kom even. Papa moet je wat vertellen. Papa kan goed koken he...weet je wat papa ook heel goed kan? Liegen! En dat doe ik zolang je leeft. Sinterklaas bestaat niet, Piet bestaat niet. We liegen erover omdat je zo leert niet te liegen want straks gelooft niemand je meer wanneer je wél de waarheid. Druk eens op mn neus...toet! Ohja, de tandenfee is nep en papa maakt je nooit wakker met oud & nieuw. Niet omdat je niet wakker wilt worden maar papa wil ook eens een avondje zuipen zonder dat je het ziet. Veel plezier bij mama! ☺

Eigenlijk geven we dus massaal een hele dikke middelvinger, want al het moois maken we op den duur vakkundig kapot. We leren ze niet te moeten liegen maar zijn zelf geen haar beter. Als een monster fuck you zegt is de wereld te klein, maar zeggen we met dit soort leugens ook niet keihard fuck you tegen het monster? Opzich best gemeen, ik hou van leedvermaak maar ook dit gaat mij te ver. Toch zal ik haar die vinger moeten geven, denk op 6-12 met kadopapier eromheen. Een laatste kado speciaal voor Rani. Ze is namelijk zo lief geweest dat de Sint 800 jaar geleden stierf van haar liefde en daarom moeten alle kinderen jonger dan haar extra lief zijn zodat zijn geest voortleeft in het goedgegelovige kind in ons allemaal. Dat heet geen liegen maar traditie...mooi verhaal. Het heet gewoon hele dikke fuck you.