



facebook <https://www.facebook.com/theDveP>

## Miniblog 52; Lililililili oeps enzo

Ik ben jullie echt niet vergeten hoor! De afgelopen weken waren nogal een achtbaan van emoties en als klap op de vuurpijl waren mn werkdagen ook langer dan verwacht. Dat resulteert natuurlijk in een slapende papa, op de bank, onder de douche, op de wc en vooral heel vaak, veel en lang op de schoot van mijn mooie Miranda. Extreem saai natuurlijk en zo beleef je dus ook weinig avonturen. Inspiratie genoeg, meer dan zat te vertellen en de allerbeste intenties iedereen op de hoogte te houden van alles wat speelt sloeg ik elke avond wild op het mozaïek scherm van mijn telefoon om vervolgens te ontdekken dat mijn telefoon een ninja is welke probeerde te ontsnappen uit de houtgreep van mijn hand om vervolgens zichzelf te lanceren op mijn neus. Doorgaans zie je dat wel aankomen maar dan blijkt het verrekte handig wel wakker te zijn wil je dit soort ultieme reddingspogingen tot uitvoering te brengen. Als daarna ook mijn neus nog eens over de gawe te beschikken mijn tot dan getypte blog te verwijderen, weet ik zeker dat het wellicht allemaal net even te druk is.

Maarrrr...

We vallen niet zomaar om, we geven zeker niet op en tijd moet gemaakt worden. Hoe druk het ook is op werk, hoe zeer ik mijn gezin daardoor dus ook mis, hoeveel tijd ik ook wil nemen met mijn vrouw, er is altijd een moment dat miran staat te douchen (45 minuten), de monsters slapen (vanaf 1900) en ik hopelijk bij gods zegen eens wakker kan blijven (nooit gedacht dat ooit te moeten zeggen) en dus wederom begin aan mijn nieuwe blog. Een blog waarin mijn neus niets aan mag raken, mn ogen open blijven en mn vingers GECONTROLEERD over het scherm heen glijden...yes swipen is dabomdiggy. Mijn inspiratie zal rijkelijk vloeien in een hopelijk mooie blog maar dat komt vast goed. Dusse, zet je schrap. Dan doe ik dat ook!

Liefs

Dagboek van een Papa