



facebook <https://www.facebook.com/theDveP>

Blog 50: kukelekuuu handtekening!!!

Rustig wakker worden, beste grap ever! Zodra ik mn hielen gelicht heb staan er al hordes groupies te schreeuwen. Ik baan me een weg door het volk heen, obstakels worden overwonnen en dender zonder na te denken richting het podium. Ze roepen mijn bijnaam, althans roepen...schreeuwen. ze schreeuwen mijn soort van titel. Als een soort automatisme klieder ik mn handtekening op hun arm en maak een selfie. Gapende gezichten kijken me aan en dan wordt ik wakker. Ik ben helemaal geen rockster, ik ben maar een papa. Wel een leuke denk ik, ik denk dat omdat ze lachen wanneer ik mn initialen op hun arm schrijf. Gekke papa, wat doe je nou?? Toch zijn er behoorlijk wat raakvlakken tussen papa's en rocksterren.

1: ik ben urenlang onderweg met eigenlijk teveel monsters in de auto.

Zeker wanneer Joep of Nilu meegaat. Het is alles behalve rustig. Zeker in de file wanneer 'gezelligheid' omslaat in verveling en grapjes veranderen in irritatie hebben we een totaal andere definitie van gezelligheid. Ook wel genoemd; tolerantie. Maar dan wel tot op een bepaal niveau. Poep is vies, drol mag je niet meer zeggen maar Rama is wel een banaan. Dat is leuk want Hira poept erwten. Joep niet, want Joep is op. Net als de rekbaarheid, klotefiles. Dat ligt niet aan mij maar aan Amersfoort en Almere en Den Haag en Harderwijk en Nunspeet en de A12, A28. Niet aan luierafslag 6 of 15.

2: ik moet mensen entertainen.

Zolang als dat ze wakker zijn. Ben ik ze niet aan het vermaken, dan wel aan het vermanen. Altijd, van 's-morgens vroeg tot 's-avonds laat ben ik de weer. Altijd maar in dienst van. Een rockster is net een lakei. Pauze? Donder op! We want more, we want more!

3: was dat echt of ben ik aan het trippen?

Dit is een vraag die elke ouder zichzelf meerdere malen per dag stelt. Nilu die vergeet dat het bankje geen rugleuning heeft, Hira die haar neus snuit zonder papier, Rama die verwonderlijk naar de wc verlichting staat te staren, Rani die struikelt over een twiggje, Buurman & buurman die een ballon vastknopen aan een ballonnenpomp en de achterkant lospeuteren zodat hij nog harder gilt of Rohan die overdwars komt te liggen in zn wipstoel.

4: je naam wordt altijd geschreeuwd, nooit gesproken.

Vrijdag haalde ik mijn monsters op bij opa en oma. Het eerste wat je hoort;

