



facebook <https://www.facebook.com/theDveP>

## Blog 49: We blèren de pan uit, gelukkig maar

Soms vraag ik mij af hoe wij allemaal doen vanuit Rohan zijn positie. Hoe hij zijn leven beleefd. Gewoon hoe hij de dingen ziet. Het moet wel een bizar tafereel zijn. Kan niet anders. Ik vind het goed om in een spiegel te kijken want buiten dat ik woest aantrekkelijk ben, zie ik graag hoe anderen mij zien. Zelfreflectie (3x letterwaarde, 3x woordwaarde en mag ik de blanco omruilen voor een c?) noemen we dat met een duur woord. Hoe vaak heb je niet gezegd tegen je monster wanneer het je vragend aankijkt, dubbeltje voor je gedachten? Hoedanook, volgens mij verklaren die baby's ons allemaal voor gek.

Rohan zijn dag:

Dafuq?? Wat is dat gerotzooi met mn buik, wacht...ik kan me beter omdraaien. Shiiiiit nee dat was niet de bedoeling! Ik wil terug! Lukt niet, kak. Misschien als ik idioot snel met mijn voeten trappel gebeurt er wel wat...hmmmpfff \*klok\* aauwww!! Mijn hoofd. Harder! \*klok\* allemachtig wat een rotkooi. Scheisse, ik lig vast...das een klassieker, mezelf klem getrappeld. Hey, wat is dat? Ik stop het in mn mond, huh? Ik had toch twee van die dingen voor me liggen net, waar is die ander? Oeps...ik voel nattigheid. En waarom kan ik mijn benen niet meer bewegen? Die jurk zit gedraaid...nouja er zit maar één ding op. Weeeeeeeeeee!!!! \*deur gaat open\*

Dikkie! Goedemorgen, lig je weer op je buik vast dikke baby?

Serieus?? Dat zie je toch! Red me gewoon dan mama.

Hooo, wat ben je nat!

Whahaha ja grappig he! Verlos mij!

Jojaaan!! Rrrrrrrrohan heet hij hoor. Jojan, koesje?

Pffff...hey! Geef me mijn ding terug, die had ik in mn mond!

Nilu, je moet rrrrrrustig aan doen met Rrrrrrrrohan. Hij vind het niet leuk als je zijn arrrrrrm zo pakt.

Hah! Deze gozer snapt mij. Ik zal hem eens vragen of hij dat meisje weg wilt sturen...hoe hngggg pffffff wiieeee?

Mama, Rrrrrrrrohan zegt dat hij meewilt naar school.

Dafuq??? Echt niet! Hey vrouw waar neem je me mee naartoe dan?? Ik vlieeeeeg!

Dit is cool. Waar zijn we? Hey ik vlieg weer! Eeennn nee nee nee NEEEE NIET IN DEZE !! WAAR GAAT ZE HEEN? Ik heb gevoel in mn buik!! Dikke baby!

Hoeist dan monster? Hey daar is papa! Papa red me! Hey ventje, moet papa jou

effe opeten...ja is goed, huh?? Wat komt ie doen? Hey donder op joh...nou papa la...woehaahahahaa dat kriebelt! En je hoofd is kapotgroot zo dichtbij! Huh, die man heeft allemaal haar op zn wangen en kin, effe trekken. Auw, Rohan doe zachtjes! Haha zal je leren, nog een keer...dikke babyyy mama heeft iets lekkers! Papa, mama heeft mn fles, haal me hieruit! Gast, waar ga je heen?? Loopt ie weer weg..wacht maar, die pak ik wel terug. Tis toch vrijdag...\*evillaugh\* mama geef me die flemwww hmmm eindelijk! Zo het is op jongen. Dave, neem jij hem even. Zooo...kom s hier dikkie. Haha! En nou heb ik je...beetje weglopen he. Klop maar eens op mn rug. Eerst effe die doek weghalen...lief lachen, papa let je op? Bluuuugggghh...godver Rohan, waarom altijd bij mij?? Hup in de wipstoel jij, spuugbak. Krijg je ervan met je weglopen! Jojaaaaannn koesje! Neeneenee donder op, godsamme wacht maar! Aaaaauwww, mama mn haar!! Dikkie, laat Nilu dr staart los. Mooi verhaal mam, grijp reflex aan! Zachtjes doen he monsterkind? Ja wat, zij begint!

Ik denk dat het zoiets is. Je kan de rest vast wel invullen. Maar dan komt mijn supermooie zelfreflectie weer. Zijn we nou echt zo lijp of is dat het plaatje wat wij onszelf inprenten? Feit is dat wanneer je papa/mama bent geworden, je jezelf regelmatig op dingen betrapt waarvan je zeker weet je dat nooit zou doen zonder kinderen. Het begint zo snel. Wanneer je monster ligt de brabbelen, hoewel je geen flauw benul hebt wat het zegt, ga je een heel gesprek aan. Een gesprek gebaseerd op jouw fantasie. En het kind maar denken, dafuq is loos met deze??

Misschien een verhaal zonder boodschap, maar lekker belangrijk. Je hebt er ook geen boodschap aan wanneer iemand je vraagt wat je in hemelsnaam aan het doen bent wanneer je weer als een volslagen tosti staat te klieren met je mormel. We noemen het gewoon geluk. Puur geluk.