



facebook <https://www.facebook.com/theDveP>

Blog 45: De grote Waarom

Wil je dat lego even van de grond oprapen? Waarom? Omdat Rohan straks gaat kruipen en dan is hij net Hetty, hij stopt alles in zn mond en dan stikt hij en gaat hij dood. Waarom? Omdat je dan geen lucht krijgt. Waarom? Omdat jouw lego steentje vast zit in zn keel. Waarom? Omdat jij het niet opruimt. Waarom? Omdat jij allemaal vragen stelt. Waarom? Schiet op! *zucht*

De grote Waarom. Je krijgt hem op alles. Waarom is het niet alleen een vraag, het is meer nog een antwoord. Niet omdat ze zo geïnteresseerd zijn in het gevolg, het is een soort stopwoord. Althans, in 8 van de 10 waaroms is dat het geval. Heel soms is de waarom echt een vraag en zijn ze echt benieuwd naar het antwoord. Om weer te volgen met waarom. Nu er steeds meer hypes ontstaan en dat ook uitgebreid in het nieuws wordt uitvergroot, volgen de waaroms rap op elkaar. Ja ik kijk nieuws met onze monsters en ik geef over het algemeen overal antwoord op. Waarom? Omdat zij net zo goed in deze wereld leven als wij. Waarom? Omdat wij ze op deze bol hebben gezet. Waarom? Omdat we dat wel geïnteresseerd vonden. Waarom? Omdat wij dachten wel toe te zijn aan een nieuwe stap in ons leven. Waarom? Omdat zo is natuur. Waarom? Omdat je bananen schrijft zonder q. Huh? Haha!! Maar we hadden het over hypes, niet te verwarren met Hyves.

Wat is een hype? Een hype is een onderwerp wat ontstaat tijdens komkommertijd. De tijd waarin we eigenlijk niet veel te mekkeren hebben maar de azijn was goedkoop dus zoeken én vinden we iets wat wel anders mag. Vervolgens gooien we dit viral en al snel is het een topic in het 8-uur journaal. Wanneer dit herhaald blijft worden heeft iedereen een mening, en daar heeft iedereen ook weer een mening over en zo oordelen we onze mening over de mening van de mening van het topic. Bent u er nog? Fijn, want nu is het een hype. Aan ons de dankbare taak de hype ver weg te houden van onze monsters. Hoe goed en kwaad je dit ook probeert, je monster ontkomt niet aan de hype. Zowel bewust als onbewust krijgen ze wat mee, ze zijn tenslotte niet achterlijk. Dat is precies de reden dat wij wel vertellen wat er speelt. We geven ons bewust over aan de grote Waaroms. Tijdens de huidige komkommertijd zijn er redelijk wat uiteenlopende hypes geboren. Wat scheelt is dat Jan de Hoop niet alles in één keer uitspuugt maar het fijn weet te doseren zodat ik rustig alle waaroms kan beantwoorden. Thanks hè Jan, ouwe gap! Wat nu nogal een dingetje is, is gender-

neutral gecombineerd met sire (laat jij je jongen wel genoeg jongen zijn). De monsters vragen ernaar en dat is logisch. Beide stroken niet met elkaar. Sterker nog, ze staan lijnrecht tegenover elkaar. Leg dat maar eens uit. Kledingwinkels passen bebording aan. Geen jongens afdeling en geen meisjes afdeling meer, maar kinderen. Unisex. Zeg maar anwb-stelletjes voor kinderen. Wat is een djendernutrel? Dat is bedoeld voor mensen die anders willen zijn. Jongens die meisjes willen zijn en meisjes die jongens willen zijn. Oh zoals Hira? Dat zou kunnen ja. Waarom? Omdat sommige mensen geboren worden in een verkeerd lichaam. Waarom? Kak... hoe leg je dat uit? Soms wordt er een kindje geboren als jongen. Maar als hij ouder wordt kan het zijn dat deze jongen zich helemaal niet jongen voelt maar meer als meisje. Hij gedraagt zich zo, kleed zich zo en wilt lange haren. Dat is voor die jongen ook niet makkelijk. Maar waarom mag je dan geen jongens en meisjes winkel meer dan? Dan kan hij toch gewoon naar een meisjeswinkel? Ja dat klopt, maar dat vinden ze lastig en willen de winkels helpen. Maar dan weet ik niet meer of ik in de goeie winkel ben.

Direct daarna volgt het sire spotje. De waaroms die hierna volgen kan ik niet beantwoorden want ik snap ze zelf ook niet. In een tijd waarin gender-neutral een prio is, komt sire met iets waarin de mensen die zich sterk maken voor gender acceptatie zich gigantisch boos over maken. Ik snap de verwarring wel. Ik kan me evenmin vinden in dit spotje. Het doet namelijk heel erg overkomen dat alleen jongens in bomen klimmen, bouwen, vallen, sporten, gaten in de broek vallen en voetballen en dan wordt het Nederlands vrouwen elftal kampioen. Gek toch. Het zou het allemaal wat makkelijker maken als het spotje vraagt of jij je kind wel genoeg kind laat zijn. Gender-neutral dus. Waarom? Omdat meisjes ook bomen klimmen. Waarom? Omdat ze dat net zo goed kunnen als jongens. Waarom? Omdat jullie nog lenig zijn. Waarom? Omdat jullie kind zijn. Waarom? Omdat je nog steeds je lego niet hebt opgeruimd. Waarom? Omdat het komkommertijd is en nu opschieten!

zucht