



facebook <https://www.facebook.com/theDveP>

## Blog 44: Dreigpret en de Fijne Pepernoten

Hoezeer ik het ook afzweer ontkom je er niet aan. Gelukkig ben ik daar niet alleen in. We doen het allemaal. Niet alleen de papa's en de mama's. Oma's, opa's, ooms en tantes, vrienden en vriendinnen en ga de hele lijst met gepeupel maar af, we zijn er allemaal schuldig aan. Thema Dreigpret en andere Fijne Leugens. Wanneer je in slaap valt nog even de gouden belofte; morgen pak ik het anders aan. 'S-morgens wordt je wakker en je herhaald jezelf in het heden; vandaag is een nieuwe dag. Je voelt goed en pakt door vandaag. Die Gouden Belofte is niet te kraken, want je bent chill en je hebt het beloofd aan jezelf. Tevens ben je iemand van principes dus wanneer je iets beloofd, kom je dat na. Dekens aan de kant, opstaan, kleren aan, koffie, goedemooorgen monsters! Neehee niet doen, aaaaauuwww, nouhou jij begint! Neeeee, hou je voeten bij je! Ik zat daar eerst! Monsters! Gedraag jullie! Joep deed dat...echt niet, Nilu knakte mijn vingers dubbel...nietes! Ii iii iiiiiiik IK deeeddeeeeeeededeeeedee deed niets! Als jullie nu niet stoppen dan.....KLABAAAAAMMMM...daahaag belofte. Daar gaan we weer. \*herstel\* als jullie nu niet stoppen dan heeft niemand een leuke dag toch \*kijktmetpapapuppyogen\* en we willen een leuke dag. Koffie, peuk en ik sta nog geen 5,7 seconden buiten of er wordt alweer gegild. Effe loeren door het raam en het geweld begint van voor af aan. Als een heuse stofzuiger trek ik die sigaret op en mn koffie giet ik naar binnen. Denk aan je belofte Dave, dit lossen we netjes op. Miraaaaan, ze zijn weer bezig! Joep en Nilu! Jij gaat daar zitten en jij daar! Probleem opgelost, toch? Best simpel maar die mormels kunnen praten. Één daarvan blert nee! Tot ziens oplossing, bye bye belofte, hallo Dreigpret. Wat volgt is voor elke ouder van toepassing hoewel ieder zn eigen twist eraan heeft gegeven. Ieder zn eigen ding maar bij iedereen begint hij hetzelfde

Als je nu niet luistert dan ga je naar/op de

- gang
- trap
- bed
- kamer
- stoel
- bank
- hoek

- schuur
- zolder
- strafplaats

Ik noem bewust kelder niet want die ligt na al die jaren nog steeds erg gevoelig. Iedereen heeft een voorraadkast gevuld met Dreigpret, secondenstraffen, afkoelmethodes en alsdannetjes. Die voorraad vullen we aan vanaf januari en er zou genoeg moeten zijn. Maar meestal zo rond november is het al bijna op. Je dreigt jezelf met een dreigement; als ik nu nog één keer alsdan zeg, is het op. Paniek, wat nu? Maar de redding is nabij. In de vorm van een man met een boot. Het is niet joran, maar een man met gekke puntmuts en een witte baard. Nu draait de oplossing niet om die man zelf maar meer om alles wat hij meeneemt. Stroopwafel, kaasblokjes, witte, zwarte, regenboog, clowns, mimes, geroetgeveegde, de rest van Cirque du Freak maar de belangrijkste voor ons allemaal is Luisterpiet. Luisterpiet komt uit '40-'45 en is een vieze klikspaan. Komt dat even goed uit. Wat volgt is een leugen op een leugen, want 1, hij bestaat niet. 2, ze krijgen die cadeaus toch wel. Maar het is effectief dus we blijven het volhouden. In tussentijd leren we onze monsters niet te liegen maar eigenlijk is dat niet eerlijk. Wij doen namelijk niet anders. We laten ze geloven in de meest bizarre fabels. Van sinterklaas tot de tandenfee en alles daartussen. Wanneer de Sint weer weg is, lang leve kerst en oud & nieuw. Verder laten we chocolade eieren zoeken van een konijn en over Halloween niet te spreken. De beloftes en leugens gaan niet alleen richting de monsters, je trapt er zelf nog elke dag in. Vanavond ga ik vroeg naar bed, nog eentje dan, ik doe het straks, ik stop met roken, blablabla. De grootste leugen is de belofte zelf. We doen zweren het af, verfoeien het, beloven het weer en trappen er weer in om weer te volgen met alsdan. Waarom we dat doen weet niemand. Ik ook niet maar ik heb wel een theorie. Aangeleerd gedrag. We weten niet beter en zeg nou zelf, door de jaren heen zijn we wel vindingrijk geworden. Ik ben blij dat de pepernoten al in de schappen liggen want als ze nu niet luisteren zit Luisterpiet op hun dak en die verteld alles.

Hoewel ik mijzelf plechtig beloof hier niet aan mee te doen is die belofte vorige week al gesneuveld. Dankjewel pepernoot!