



facebook <https://www.facebook.com/theDveP>

Blog 42: Gimme blogfood

Soms droom ik van die dagen. Je weet wel, van die dagen dat je eigenlijk van alles niets wilt. Zeg maar een soort papadag van Rohan. Zo'n typische dag waarop je het liefst de halve ochtend in bed blijft liggen, je brood maakt en dat in bed op eet en bij het laatste stukje weer in slaap sodekukelt. Zo'n dag waarop je weer wakker wordt omdat je kin zo vreemd aanvoelt omdat je op je bord hebt geslapen. Zo'n dag dat je daarna een stuk korst Twents volkoren uit je neus moet trekken want dat had je nog niet opgegeten. Zo'n dag dat je je koffie of thee weer ziet staan maar nu ijscaffee of ijsthee is. Zo'n dag dat je wel nieuwe wilt maken maar je bed heeft je gevangen en je enkels stevig vast. Zo'n dag dat je wel moet douchen maar eigenlijk ook wel prima vind dat je stinkt naar lui. Zo'n dag dat je de stilte kunt horen en het je geen donder uit maakt dat de kruimels je broek inkruipen ook al jeukt het als een idioot. Zo'n dag waarop je alleen je bed uitstapt wanneer je echt heel nodig moet plassen. Zo'n dag die eigenlijk pas begint tegen 16:30 uur want je moet wel echt boodschappen halen. Niets van gezond voedsel ofzo wat je nog helemaal moet koken, bakken, braden, stoven of stomen. Nee van dat voedsel wat in zakken zit. Zakken met bolognese aardappelschijfjes, flinterdun en lekker krokant. Je hoeft er niets voor te doen, zakje open, leegkieperen over je dekens, netflix opstarten, serie aan en kak...mn drinken. Fles ernaast en play! Zo'n dag dat wanneer de intro van je serie net klaar is je ineens beseft dat het hoofdpersonage nooit Dave of papa kan heten. Zo'n dag waarop je keihard weer met beide benen je nest uit wordt gemept. Miranda heeft namelijk de nare gewoonte te petsen op mn arm, borst, rug of wang wanneer ik niet wakker lijk te worden. Dat doet ze al wanneer ze het pas een half uur heeft geprobeerd. Gevolg is dus dat je wel in de benen gaat maar geen flauw benul hebt wie je bent, waar je bent, waarom je bent en waar dafug je chips en cola is. Dan maar een eerste check-up. Kijken, voelen, denken, koffie, peuk en nu ben je wel redelijk bij kennis. Ook best vreemd want je viel thuis in slaap. Autosleutels en op huus an. Halverwege de woonkamer krijg ik een klap van jewelste. VAN VLIET!!! waar ga je heen?? Nu ben ik echt wakker. Zo'n dag waarin je droomt dat je droomt. Zo'n dag waarin Rohan je ijsje uit je handen grist. Zo'n dag waarin Rohan 5

patatjes eet en daarna je duim. Zo'n dag waarop je van alles wilt doen, maar nergens aan toe komt. Zo'n dag waarin je de meest vage shit googled. Google gebruikt hoe vaak een kind gemiddeld ziek is per jaar, hoeveel regen er viel in februari 1967, wat de horoscopen zijn van alle monsters, en als het je niet bevalt je dan de chinees maar opzoekt, hoe je een foto maakt zonder flits van de zon op een regenachtige dag met oostenwind kracht 5. Zo'n dag waarop je wel alle passerende filmpjes op Facebook bekijkt en dan doorgaat naar de pagina om te zien of de rest net zo flauw is. Zo'n dag waarop je een blog schrijft die precies helemaal nergens over gaat. Zo'n waarop ik alle 99 likers wil bedanken. Zo'n dag waarop ik een fles wijn en kadokaartje verloot aan degene die mij 125 likers gaat bezorgen. Zo'n dag omdat je stiekem fantastisch voelt omdat het kan. Zo'n dag die eigenlijk best afgelopen mag zijn want zonder al die monsters is het leven kapot saai.

Zo'n dag waarop al het laatste wel echt gemeend is. Zo'n dag waarop ik dus kort samenvat

Wanneer ik 125 likers heb, verloot ik een fles wijn en een kadokaartje. Wil je dit? Bazuin het rond, nodig mensen uit. Mijn eeuwige dankbaarheid hebben jullie al.

Maarre....kom maar op dus. Op zo'n dag dus