



facebook <https://www.facebook.com/theDveP>

## Blog 36: Kansloze pocher en andere toestanden

Vandaag gaat Sir Poop-a-Lot uit logeren bij opa en oma. Opa weegt later vandaag dus 12 kilo zwaarder. Sir Poop-a-Lot is een dikke baby maar wel blij! Toch is het afzien, dat wegbrengen. Niet zo zeer dat ik moeilijk 'afscheid' kan nemen, het is dat gesjouw. Allemachtig wat een gewicht. Ik ben blij dat ie zoveel spek heeft, liever zo dan zo'n mager scharminkel maar danoontje wat issie zwaar. Als Rohan bij de opvang is geweest en ik moet hem halen, dan krijg ik hem in een maxi-cosi mee. Het kind als je het vast hebt valt opzich nog mee. Het monster houdt zich ook vast aan jou en maakt het wat draagzamer (#slechtewoordgrap), de maxi-cosi weegt zelf ook niet bijster veel. Maar combineer die twee en je krijgt een hernia ter plekke, een liesbreuk vanwege het gezwaai, O-benen doordat je onwijs loopt te zwalken en je ene arm wordt wat langer door het gewicht. Wat een ondingen zijn dat zeg. Gemaakt om het de papa's en mama's makkelijk te maken en dat idee is faliekant mislukt. Elke ouder met zo'n mobiele kermisattractie heeft ook de zelfde blik in de ogen. Let maar eens op, als jij met je bekkenfractuurapparaat rondsjouwt en je komt iemand tegen met zo'n zelfde ding, maak je altijd oogcontact. Je wisselt een blik uit met elkaar. Die blik is een mengelmoes van \*kijk mijn mormel eens, \*is die van jou ook zo knetterzwaar, \*ik vind mijn kind mooier, \*helluuupp en \*ik heb een luxere variant maar is net zo ongemakkelijk als die van jou. De hey die eruit komt tijdens dat moment is een schreeuw om hulp. Eigenlijk zouden die krenge een soort trolley moeten zijn. Mormel we zijn er, gordel los, je zet het gevaarte op de grond, het hendeltje schuif je uit en je rijdt je monster naar bestemming. Zo hoef je niet ook nog een buggy of een superdeluxe wandelwagen mee te nemen die eigenlijk alleen maar kapot veel ruimte in beslag neemt in je kofferbak. Je hebt ook meteen geen gehannes meer met klikken, bouwen, stapelen, schuiven en gecensureerd gevloek meer.

Eerlijk is eerlijk, fijn dat al die fantastische wandelwagens er zijn hoor. In wel duizenden maten en smaken en prijzen. Voor ieder wat wils en naar ieder zn smaak. Ieder zn pracht en praal. Toch snap ik een bepaalde soort ouders niet. Dat zijn van die mensen die iedereen wel kent of heeft gezien. Van die mensen die pochen met hun wandelwagen. Vol trots vertellen wat hij kan, hoe hij werkt, welke opties en accessoires en welke kleurencombinatie er allemaal mogelijk was. Om het extra stoer te maken vertellen ze er ook even tussen neus en lippen door

dat hij was afgeprijsd van maar 1899,- naar 1450,-. En dan kijk ik naar dat ding wat zo cool moet zijn en vraag mij dan één ding af. Wat is het doel van jouw wagen dan? Je betaalt de jackpot voor wandelwagen met camouflage kleur. Je betaalt 1450,- voor een wagen met een kleur die is verzonnen zodat je hem niet ziet. Knudde.

Loop je daar supercool te wezen en de enige bliken die je krijgt is niet woouww maar whhaaaaat da fuq! Punt 1; een kind hoort niet te zweven. Punt 2; waarom loopt die idioot erbij alsof hij in zn eentje de polonaise aan het doen is en punt 3, je bent knettergek dat je zoveel geld overhebt voor een kind die er nooit zo naar zal kijken zoals jij dat doet. Dus zonde, mijne is mooier. Wat hij kan? Inklappen en weinig ruimte in de kofferbak innemen, daarnaast heb je als optie erbij gratis en voor niets een lupje waarmee je hem aan de kapstok kan ophangen want deze weegt nauwelijks iets. Dat lupje heet trouwens voetenplank en is gemaakt van rubber. Handig hè! De mijne is in een schop ingeklapt en kost geen greintje moeite. Hoe lang was jij ookalweer bezig? De mijne is één geheel, jij had drie delen die in elkaar moesten zei je? Gekke vraag, maarre....wanneer is jouw wagen handig? Mijne kostte 25 euro bij de kruitvat. Doet t al 7 jaar. Oh jij hebt elk kind een nieuwe want dan is hij op? Is hij gemaakt van organisch materiaal ofzo? Smelt hij in de regen? Hey maar ik ga weer, doehoeiii!

Oeps, ik dwaal nogal af merk ik. Maar wel het goedkope merk want die gaat nog wel langer mee. Wat ook mee gaat is Rohan. Op naar het logeren, zodat opa en oma de competitie mijn-kleinkind-is-leuker-dan-die-van-jou kunnen winnen. Want alles van mij is minstens net zo fantastisch als dat van jou. Het verschil is dat ik er niet mee te koop loop. Hoeft ook niet want kijk dan. Ik heb Sir Poop-a-Lot.