



facebook <https://www.facebook.com/theDveP>

### Blog 33: Wat ze je niet vertellen

Iedereen heeft wel een idee hoe het leven er uit ziet wanneer je een monster hebt. Dat idee ontstaat door boekjes, films, reclames, verhalen en ervaringen van wat je ziet in het wild. Dat is de meest fantastische kant van alles. Wanneer je dit allemaal hebt gezien en meegemaakt en je bent er helemaal klaar voor want mamamia wat ik zie, dat wil ik ook. Gewapend met boeken en tijdschriften kan je dit avontuur aan, je weet nu natuurlijk alles.

Psssst....ff tussen jou en mij...lulkoek! Je weet wel een hoop maar lang niet alles. Dat is bewust. Iedereen weet dat wanneer je de rest, de andere kant zeg maar, verteld dan sterven we uit. En rap ook. Als mensen van te voren vertellen wat er nog meer te wachten staat blijft er maar handjevol dappere dodo's over die denken; ahjooohh dat zal wel meevallen. 😊 😊 😊 laat die maar in die waan, zij kunnen ons redden na mijn blog. Hoezo redden ná mijn blog? Nouhou mensen, ik beloofde jullie de waarheid over ouderschap, alles.

Ik was al eerder begonnen met twee blogs. Eén over die fijne fases van een monster, de ander hoe je vrouw zo veranderd in een monster. Vandaag maak ik ze af. Allebei tegelijk want het ene vloeit ook uit het ander. De ene is de oorzaak van de ander. Beginnende met al dat gespuug. Baby's spugen, liters, oneindig veel spugen doen ze. Bij voorkeur op schone kleding of zo lekker in je nek. Zoveel spuug dat wanneer je het hydrofiel doek op je schouder legt, je er eigenlijk nog 3 extra nodig hebt. Je geeft je monster 180cc. We hebben het over melk, geen motorblok. Van die 180cc spugen ze er ongeveer, zo rond de, afgerond 572 cc weer uit. Moeders snappen dat niet. Ik snap niet dat ze niet snappen. Niet zo heel lang geleden liep er hier ook één rond die spuugde, absurd veel spuugde. Maar ze snappen het niet....laat dat even zinken. Spugen dus en men neemt 1 doekje mee. Je monster is klaar, slingert die doek over je schouder, kind parkeer je daar weer op want het moet een boertje laten. Waarom is het zo dat wanneer het monster een boer laat die nooit droog is. Waarom zit er altijd overal melk? Kind is vies, mijn shirt is vies, mijn nek is vies en je begint alles te drogen en te poetsen. Monster schoon en nu jij. Ff alles checken. Waarom lieve mensen, zit werkelijk alles onder, melk in mn oor, nek, oksel en blijft die stomme doek wel droog. Dat is toch onmogelijk? Dit hele ritueel maak je mee, zo vaak dat je niet eens meer kan tellen. Dat hele gespuug wat oh zo vreemd is voor moeder komt gewoon daar vandaan...dat kan niet anders. Ze zullen het vast ook vergeten

zijn. Ook ja, want door die zogenaamde hormonen heeft de vrouw het geweldige excuus om alles te vergeten. Dames en heren, ik introduceer zwangerschapvergeetachtigheid. Een heel lang en duur woord voor syndroom van vergiet. In de quest staat dat tijdens de zwangerschap de hersenen van de vrouw krimpen met 8%. In de quest staat ook dat mensen slechts 10% van de hersencapaciteit gebruiken. Er blijft dus maar 2% over... wat ze vergeten is dat daar ook bij stond dat bij de geboorte je weer normaal kunt functioneren. Dat gebeurt niet he. Sleutels in de magnetron, telefoon zijn ze kwijt terwijl ze je bellen, teksten kwijt, vergeten alles. Als smoes, zodat wij alles maar weer opknappen. Wel in je blote bast want shirts heb je niet meer.

Wat ze je ook niet vertellen is dat zo'n mormel je klauwen met geld kost. Van die baby wist je het al maar je vrouw?? Manmanman. Aandelen in kleenex voor de kraamtranen. Vuilniszakken bij het leven. Het nieuwe office pakket want ze vragen je zoveel dat opschrijven gewoon te veel wordt. Excel sheet voor haar en klaar. Je kunt dan gewoon een printje maken voor wanneer je voor de 1000e keer naar de winkel gestuurd wordt. Het handige van zo'n pakket is dat ze foto's kan toevoegen want kotex heeft blijkbaar 5 verschillende smaken. Dat 'vergeten' ze ook te vertellen.

Baby's kosten niet minder. Het verschil is dat je baby in verhouding veel en veel meer doekoes er doorheen jast. Alles wat je koopt is maar voor korte duur. Luiers worden direct vol gescheten. Effe serieus, je hebt de ene luier nog niet weg gegooid of de volgende zit alweer vol. Mijn geluk is anders. Sir Poop-a-Lot heeft koemelkallergie. Hierdoor is hij gebonden aan H.A. voeding wat gelukkig 2,- duurder is dan de normale. Van die voeding laat hij scheten die niet van echt te onderscheiden zijn. Ik gebruik dus 5 x zoveel luiers puur omdat meneer zn scheten ruiken naar...hoe omschrijf ik dit? Uhm...zn scheten ruiken een beetje alsof je net bij een dixi toilet binnen bent geweest en die was vol. Ik verschoon dus meer luiers dan een reclamekind. Wasmiddel ben je ook hard nodig. Er gaat namelijk niets boven wildplassen in de rondte. Als een helikopter met problemen zwiept zn plassende swans alle kanten uit en nu is verdomme alles wéér goor. Met een lach krijg je er nog een dikke bolus bij want we zijn nu toch al bezig. Het meest fijne is dat ze meer poepen dan hun luier aan kan. Je ruikt vaak het verschil wel maar toch trap je er elke keer weer in. Ach jochie, heb je gepoept? Je lepelt je schijtende gierput uit zn nest en je jatten zitten direct onder de bende. Liiieeeeeeffff helluup!! Mama's hebben de gave een poepluier met 2 doekjes op te lossen. Ik jas er 3 pakken doorheen en 5 rollen nieuw behang. Als je mama vraagt hoe ze dat doen weten ze het niet meer. Ook niet nee. Spuug en poep komen je in overvloed tegemoet en die trein stopt niet eerder dan over 12 jaar. Weet waar je aan begint. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.