



facebook <https://www.facebook.com/theDveP>

Blog 30: Dagje glitter met extra eenhoorn

Ik vind het leuk om zo af en toe eens op sjouw te gaan met een paar monsters. Vaak ga ik met buurman & buurman want die hebben net wat energie teveel. Geen probleem, auto in en gaan met die banaan. Neehee, gaan met die drol hahaha...nee ik weet wat grappigs, scheet over je drol hahahahlililili...neehee drol op je scheetneus hahahahlilililili.. soms heb ik geen zin dat een half uur aan te horen en gaat miranda met de boys naar Dedemstoun. Ik heb dan de TroelieWoelies. Ik laat ze pas omkleden enzo wanneer de jongens zeker weten weg zijn. Meer om te voorkomen dat er weer een TroelieWoelie haar superglitterkracht uitoefent .

Het zijn drie varianten en alledrie even irritant en pijnlijk. De oudste heeft als superglitterkracht supersonische toonhoogtes waardoor je spiegels en ramen beginnen te kraken, trommelvliezen sterven ter plekke en het komt binnen alsof er iemand met een stoeptegels over een krijtbord staat te schrapen, maar dan aan de binnenkant van je schedel. Willen we niet dus jongens moeten weg.

De middelste heeft als superglitterkracht het heersen van water. Niet uit de kraan, nee ze creëert het waar je bij staat. Een overstroming aan water geperst uit haar traanbuizen wordt je volledig onder water gezet en tegen de tijd dat je bijna-doodervaring compleet is krijg je haar effectieve NEEEEEEEEEEEE te horen waardoor je oren er ieder moment af kunnen vallen. Willen we niet dus de jongens moeten weg.

De derde heeft als superglitterkracht shapeshifter. Ze veranderd zichzelf namelijk in een onverstaanbaar demon. Met gitzwarte ogen hypnotiseert ze je en zodra ze met haar vinger naar je ziel wijst, bevries je ter plekke. Je hebt geen controle meer over je lichaam en kunt dus alleen luisteren naar haar vloek voordat ze je je kracht weer teruggeeft. Haar vloek gaat zo ongeveer; Je mot je muil hàuwuh andârs zal ikke jâh wel effûh slopûh...ofzoiets. Willen we niet dus de jongens moeten weg.

Zodra je jongens weg zijn word ik direct verzwolgen door de Glitterbubbel. Of ik nou wil of niet, ik zit erin (YES) en ben volledig overgeleverd aan de magische elfjes, eenhoorns, feeën en kapot veel glitter en suikerspinnengeur. Er is geen weg meer terug voorlopig. Eerst aankleden. De oudste raapt wat zoi bij elkaar en combineert er lustig op los. De award voor *Geen Gezicht 2017* gaat naaaaaaaarrrrr.....RANIIIIIII. De tweede is aan de beurt. Ergens bestaat het

vage vermoeden dat haar lievelingskleur roze is, maar die gaat vandaag dus als knalroze zuurstok naar buiten. De laatste. Ikke wil me blâuwuh jeansbroek aan en me helloow kitteh shut. Prima doen we, kunnen we? Nee ragebollen strijken! Wij willen allemaal twee dezelfde staartjes hihihiglitterglitter...nadat ik de borstel uit het haar van die ene verdwaalde eenhoorn heb getrokken, je glitter eraf heb gespoeld met een gasbrander is het tijd om glitterstaarten te maken. Eerst de roze frambliespray met extra microglitter sprayen he papa...tuurlijk, hoe kan ik dat toch vergeten lief kind. Kak, nog meer zoi. Een half uur later en we zijn er klaar voor. Inladen en op naar mierzoete rit. De lift naar de garage wordt vakkundig besproeid met poeder, kusjes, glitter en hihi's en we zijn beneden. Eindelijk. Een aroma van frambliegeur blijft achter en ik gok dat dat vanavond er nog steeds is. In de auto wordt al snel gegiechelt en even dacht ik mijn zilveren auto te zien veranderen in glitterroze, maar dan a la sugar-lee-hooper. Wanneer is die spreuk in godsnaam uitgesproken? Nog niet eens de straat uit en het is al zover. Vanuit de jongste wordt geblaft dat Volbeat plaats moet maken voor K3 en repeat svp. Als een razende koets getrokken over de regenbogen (a32, a28, a12) door een kudde knuffelolifantjes en een spoor van bellen, bubbels en glitter achter mij knappen we naar Zoetermeer. Kunnen ze daar fijn de bende de ondersmeren. Aangekomen gooit Rani de kofferbak open en de ketel, bezemstelen en circusaapjes worden eruit gehaald. Vanaf nu ben ik niet meer verantwoordelijk voor wat er nu gebeurt. Ik zet gauw mn oogkleppen voor en hou me van de domme. Oma is blij, TroelieWoelies blij, ik blij. Wanneer we terug naar huis gaan met meer roze Nilu dan ooit te voren, Rani een nieuwe nominatie heeft voor volgend seizoen en Hira niet meer weet of ze nog wel een meisje wilt zijn, ben ik blij dat ik straks de jongens weer bij me heb. Ik heb wel weer genoeg glitter voor een maand, of 9.

TroelieWoelies op bed, ik de hogedrukspuit en een glas whisky met mn lief bespreken we de dag. Conclusie, stiekem hebben we echt leuke monsters. Divers maar leuk. En toen knapte mijn bubbel ook. Morgen weer?