



facebook <https://www.facebook.com/theDveP>

## Blog 29: when my time comes

Met een hoop drukte, gezelligheid en lililili gecombineerd met poep, drollen, kak en boeren, gegiechel, gekat, gemiauw, gelach en gekef denk ik soms aan hoe en wat later. Niet voor hun, althans niet direct. Ik denk dan aan niet per se de toekomst, dat had ik uitgestippeld in een vorig blog. Ik denk dan aan later wanneer ze zelf ook gesetteld zijn. Of dat nu met een Jean-Wybrand, een Lynn, een Sep, een Levi of wat dan ook is, totaal onbelangrijk. Als degene die met een van onze monsters is het monster maar gelukkig maakt, zijn wij dat ook. Maar ik denk aan later. Niet een tijdstip, datum of week, maar aan later. Ik wil graag geloven dat elke ouder dit doet, ernaar handelt, het probeert mee te geven en hopelijk te bewaken. Ik denk soms aan later, eigenlijk wanneer het even rustig is, de monsters elkaar begraven in de zandbak ofzo. Niet een jaartal maar misschien meer een moment. Iedere ouder heeft zn eigen opvoeding. Gebaseerd op de opvoeding welke je zelf kreeg. Bepaalde dingen neem je mee, andere gooi je overboord. Je combineert het met dat van je partner (als je die hebt) en voilà, u brengt uw monster groot. Maar soms op een onbewaakt moment denk je aan later. Dat moment wat nu niet te voorspellen is maar ongetwijfeld gaat komen. Tot het moment daar is, blijf je er zo nu en dan aan denken. Het sluimert rond in je gedachte. Het is er altijd wel, maar wanneer je even zit. Zit te genieten van je eigen ouderschap stunt, kunst en vliegwerk, issie daar toch weer. Soms denk ik aan later en het ontroerd me. Ik denk dan; als mijn tijd gekomen is, wat laat ik dan achter? Ik heb er moeite mee. Vind het verrekte lastig een passend antwoord te vinden. Wat geef ik ze mee? Heb lief, zelfvertrouwen, een groot hart, zelfstandig, onafhankelijk...zeg het maar. Ik weet het vaak niet. Het is een rottige gedachte, maar je weet dat het gaat gebeuren. Eens is je tijd op en dan? Ik denk er graag iets moois van. Omdat je het denkt is het deels ook fantasie maar die geloof ik graag. Ik hoop dan dat alle monsters kunnen terugkijken op een leuke (stief)vader -mijn god wat heb ik een hekel aan dat woord- die ze alles heeft geleerd hoe van het leven te houden en genieten. Hoe belangrijk liefde is, hoe ontzettend belangrijk jij zelf bent, hoe fijn een warm thuis voelt en hoe van jezelf te houden want alleen dan kun je van een ander houden. Wat het precies is waar ik aan denk?

When my time comes

Forget the wrong that i've done

Help me leave behind some  
Reasons to be missed  
And don't resend me  
When you're feeling empty  
Keep me in your memory  
Leave out all the rest

-Chester Bennington-

Dat dus. Ooit komt dat moment en hopelijk ben ik er dan klaar voor. Tot die  
geniet ik van wat ik vandaag heb. Ik heb lief, allemaal.