



facebook <https://www.facebook.com/theDveP>

Blog 27: Heilige cafeïne

Monstertijd gaat officieel van start op de even vrijdag rond de klok van 15. In de auto heerst er soort van pré monstertijd, we zijn slechts onderweg naar monstersparadise. Monstertijd is als koffie, verschillende smaken, soorten, maten en sterktes. De sfeer hangt er wel direct. Normaal wat meer als Joep meegaat. Zo is het net koffie regular met melk en suiker. Je weet dat het koffie is, het ruikt en smaakt iets zoeter en je wordt iets helderder. Zonder Joep is het een soort van decaf. Het ziet er hetzelfde uit, het ruikt hetzelfde, het smaakt hetzelfde maar het is het niet. Gelukkig zijn we onderweg en is mijn koffie bijna binnen handbereik. Over het algemeen is, zolang je geen file hebt, de sfeer constant decaf. Bij gebrek aan beter doe je het er maar mee maar dan hebben we het genot van Amersfoort...knelpunt, pure horror. Vakantie of niet, het is daar altijd druk. Met druk bedoel ik dus 17 kilometer stilstaan. De monsters zien het en langzaamaan veranderd de smaak van decaf naar regular met een zoetje. Het wordt wat onrustiger voor je buik aangezien je al die tijd decaf gewend was. Na een kwart van de file slaat de stemming om in Dark Roast. Bitter, sterk, zwart en onwennig. Je ruikt het en je voelt het al lichtelijk borrelen in je buik. Het is fijn zo'n stationwagen, net effe wat meer ruimte, maar het blijft vrij beperkt. Zeker in de file waar je eigenlijk alleen maar hetzelfde blijft zien, kan het zomaar wat benauwd gaan voelen. Halverwege en het apparaat pruttelt, schuimt, wordt zoeter, maakt veel krijsende herrie en cappuccino is aanwezig. Fijne smaak, lekker met extra suiker, ruikt ook zoet, maar vooral de schuim is fijn. Daar blijft de suiker op liggen. Eenmaal daar voorbij rest koffie met enkel melk. Ik vind goor, en dat weerspiegelt precies de sfeer. 1 monster chill, gezellig en kalm (schuimkraag), de andere 2 zijn de rest wat totaal niet lekker smaakt. Waarom ze zo zijn? Bijna bij het plasstation. Het plasstation gepasseerd krijgen we iets nieuws. We hebben geplast, benen gestrekt, rond gerent en gegeten, dus weer oké maar net anders. We zijn over de helft en de andere monsters komen dus ook dichterbij. Irish Coffee, heerlijk! Maar verdikkeme wat een dikke scheut drank zit erin. De slagroom, fantastisch! De geur, heerlijk scherp. De smaak, manmanman. Gauw het gas erop want het is nog maar 3 kwartier. We rijden onze straat in, Irish Coffee is op en nu volgt is een smaak die je niet helemaal kan plaatsen. Iedereen kent wel die ene persoon waar je soms koffie voor moet maken, die persoon waarvoor je het op moet

schrijven, die bestelling waarvan je denkt drink dan niks, die koffie waarvan je denkt #wtf. Die koffie is het volgende; koffie, minder sterk, 1x suiker, extra melk met een extra zakje suiker waarvan de helft wordt gebruikt. Doe es effe normaal, das geen zuipen. Precies dat is de sfeer nu...#wtfgebeurthier.

Vliemensvlug razen alle monsters de auto uit, tuin in, elkaar omhelzen en drukte voor 10. Officieel monstertijd op monstersparadise is precies als Nespresso Dark, zo sterk dat je weer weet dat je leeft. Geur, gadver, smaak, wooooooww, kleur, zwarter dan mijn humor. Geen suiker, geen melk, puur koffie. Dit is mijn koffie, hier leef ik van. Tot vanavond, want die Irish Coffee was ook erg lekker. Hoe drink jij hem?