



facebook <https://www.facebook.com/theDveP>

Blog 24: Wist ik heus wel

Rama weet alles, echt alles. Maar dat wist hij ook al, al lang vóór hij geboren was. Niets verrast hem, geen cadeau, geen spontaan uitje, geen huwelijk, geen baby, niet verrast hem. Want voordat hij geboren was, was hij al in het bezit van almachtige kennis. Hij wist bijvoorbeeld al dat Rohan ging komen, al voordat hij geboren was. Hij wist ook al dat ik met Miranda ging trouwen, al ruim voor hij geboren was. Hij wist ook al dat hij nog meer broers en zusjes zou krijgen, al heel lang voordat hij geboren was. Je zou zeggen dat het dus een hoogbegaafd monster zou zijn maar niets is minder waar. Wij wisten al dat hij bang zou zijn voor alles wat onbekend is. Wij wisten ook al dat hij zn ratel nooit houdt. Wat we ook weten is dat zijn verhalen 4,5 uur duren. Wat we niet vergeten is dat Rama geen kennis van beesten heeft. We weten al een hele poos dat Rama nagenoeg niets zelf kan of durft. Hoe we dat allemaal weten? Eigenlijk best eenvoudig. Wanneer Rama begint te vertellen, mits we Rani haar giechel dichtplakken met secondelijm, weet je niet waar het begint, eindigt, waar het heengaat, waarover het gaat, wat hij ermee wilt bereiken, hoe het ontstaat of waarom hij überhaupt zo belachelijk langdradig is. Rama weet het zelf ook niet want hij vraagt tijdens zijn presidentsverkiezingen regelmatig waar hij ook alweer gebleven was. Als wij dan de draad kwijt zijn is hij nog boos ook, want let je wel ff op. Het is een verhaal wat lijkt op een schakelketting maar dan van woorden, welke toevallig door pure toeval in één zin passen en nog matchen met de volgende en zo gaat het door tot je smeekt waar je mag stemmen. Niet uit overtuiging maar meer omdat je het vanaf zin 5 niet meer snapt, na zin 12 ben je hem helemaal kwijt, vanaf zin 38 overdenk je je zonden, rond zin 53 fantaseer je over je ultieme droomvakantie, zin 96 val je in slaap tot Rama je wakker schud en vraagt of je het ook zo grappig vond. Je hebt geen idee en zo sufgeluld dat je bent zeg je; sorry, wat zei je?? Gelukkig heeft hij alles onthouden en begint opnieuw. Kennis over beesten, vaag. Meneertje wistikalvoorikgeborenwas wist namelijk niet dat koeien zó groot zijn. Dat hele huwelijk van ons, de baby, al die broers en zussen...wist hij al, zegt hij. Ik geloof er niets van om de dood eenvoudige reden dat ik mensen bij voorbaat al niet geloof wanneer je wel in het donker beneden komt om te plassen, maar vervolgens te bang bent om in hetzelfde donker weer naar boven te gaan. Sorry maat, gaat niet lukken niet. Sowieso geloof ik het niet, want waarom reageer je zo verrast dan wanneer je je cadeautjes openmaakt en

zegt; ik had nooit geweten dat ik dit ging krijgen. Hij wist wel van de ballonnen en slingers maar dat terzijde. Over bang gesproken, welke idioot gaat er, als je bang bent voor alles wat vliegt en meer dan 2 poten heeft, naar een vlindertuin om daar doodsbang rond te lopen. Die kennis, ik geloof het niet. Maar dat wist hij al voordat hij geboren was.