



Terwijl ik eindelijk de tijd heb dit te typen, spelen er twee kinderen minecraft omdat ze niet op de PS3 mogen, stelt Hira vragen zonder vraagteken, worden er hakbijlen van karton gemaakt en stampt er een in de rondte alsof ze een kudde olifanten in haar eentje is. Hira is direct pissig op haar kleurboek, omdat de stiften het niet meer doen en dat ligt aan het papier. Ruzies ontstaan doordat zinnen standaard beginnen met "ik wil" en "maar ik". Als het er niet mee begint, start de ruzie wel vanwege een grote bakkes. Drink je drinken even op voordat je weer dorst hebt. "Dat kan je ook gewoon zelf ja!!" Hahaha pardon? Hou ie klep joh, jij zeurt toch altijd om dorst en honger? "Ik wil me eigen tijd om te drinken"

Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Zowel met de opmerkingen als met de ruzies. Ik weet dat het bij anderen net zo is. Mijn fout is dat ik meme's zie over ouders met drie kinderen en die kunnen het al niet aan. Ik heb het dubbele van dat. Ik ga niet klagen ofzo, maar is het heel veel gevraagd van de evolutie een aan en uit knop te bouwen en een draaiknop zodat we geen moodswings meer hebben. Het gedrag van kinderen is een beetje als het weer in Nederland. Zo veranderlijk als de pest. Behalve dan in Rotterdam, daar relativeren ze alles kapot. Misschien is dat wel de juiste mentaliteit, het kan vriezen en het kan dooien. Die mentaliteit past alleen niet bij een Hagenees in het Oosten. Het verre oosten.

Hier hebben gewoon te maken met stormen, tyfoons, windvlagen, valwinden, rukwinden en knalscheten. Ik heb het er maar mee te doen. Maar even een gekke vraag dan om af te sluiten.

Waarom lust een kind dat gister 3 bananen at, nu ineens geen bananen meer? Voor er weer ruzie is.