



## Blog 143: voor het eerst!

Op een enkele plaats na zijn de stofwolken weer neergedwarreld. Schade wordt zichtbaar, of voelbaar. Een nieuw jaar en voor eerst in mijn hele leven typ ik een blog in 2019! Hoe awesome is dat! Dat is net zo vet als toen vanochtend ik voor eerst koffie heb gemaakt in 2019.

Het heeft iets gekks zo'n eerste dag van een jaar. Je doet dingen die je nog nooit eerder hebt gedaan dat jaar. Je vrouw vertellen hoeveel je van haar houdt, je monsters uitlachen, de kat aaien, brood smeren, appjes lezen, Facebook bekijken, niezen, oliebollen eten of poepen. Niets van dat heb je ooit eerder gedaan in het jaar 2019. Hoewel het gewenning is van oudsher, je hebt inmiddels wat ervaring, is het toch bijzonder out of the box denken. Gewoon dingen mooier maken omdat het kan. Misschien had je het goede voornemen dingen wat meer te waarderen, dan is dit een prima stap. Ik bedoel, iedereen denkt wel eens " ik moet meer genieten" of "geluk zit in de kleine dingen". Wellicht is het meer bewustwording van mijn kant uit, dat kan ook, hoewel ik absoluut niet zo'n walgelijke positivo à la Ratenbende ben, lijkt ik het me wel te realiseren.

Het kan ook zijn dat ik in de tijd tussen 23:59 uur en 0:01 uur ineens knettervolwassen ben geworden. Lijkt me stug, maar hé, wonderen bestaan he! Of had ik mij nog voorgenomen wat meer humor toe te passen? Humor ligt mij niet en ik hem niet, mensen lachen wel maar ik ben bloedserieus. Een masker staat me niet heb ik al 11 jaar ondervonden, zit ook niet fijn dus dat zal het niet zijn. Neem ik dan ineens dingen te letterlijk met mijn fantastische plaatjesdenkerij? Zoals wanneer Hira met volle overtuiging verteld dat ze gaat oliebollen bakken en parkietschieten. Ik vraag me dan af of ze nou die parkieten lanceert of dat ze die beesten uit de lucht knalt. Het denkbeeldige orkest wat staat te spelen zwaar buiten de maat wanneer twee kinderen met sterretjes hun namen schrijven in de lucht negeer ik maar. Het geluid wat ik hoor is het ultieme wanbeleid wat je wel eens op de radio hoort, niet het geluid van Q maar Guus Meeuwis die dan in de top 2000 staat en niet eens van het foute uur. Maar ook dit dacht, zag, hoorde en voelde ik het voor eerst in dit jaar.

Ook heb mij voor het eerst verbaasd over het feit dat er voor 70 miljoen aan vuurwerk is afgeknald. Ook zal er voor minstens 70 miljoen aan schade zijn in

Scheveningen want ja, wie had nou voor het eerst in zijn leven in 2019 kunnen verwachten dat een brandstapel van 48 meter samen met wind fout kon gaan. Ook dachten mensen voor eerst in hun leven dat hulpdiensten het voor eerst konden waarderen dat ze bekogelt zouden worden tijdens hun inzet. De ME voor eerst mocht roepen dat mensen afstand moesten houden voor het eerst voor hun veiligheid. Mensen worden voor het eerst wakker met een kater en de eerste mensen drinken voor het eerst dit jaar azijn als blijkt dat niet alle supermarkten open zijn. Mensen worden voor het eerst verloofd wakker, of worden voor het laatst van 2018 ouder. Met een nieuw begin in 2019 voor het eerst ouder te zijn.

Ik wil voor eerst dit jaar deze blog gaan opdragen aan de volgende mensen.

- Mijn vrouw van wie ik voor eerst in mijn leven in 2019 ontzettend veel hou
- Alle monsters die weer een jaar nieuw ingaan met ons
- Brandweer Haaglanden voor het bestrijden en voorkomen van erger.
- Alle noodhulpdiensten voor alles wat ze hebben moeten doorstaan tijdens de jaarwisseling
- De schoonmaakkploegen die weer zorgen dat de straten voor het eerst dit jaar netjes zijn voor ons
- De kersverse ouders die met een nieuw leven een nieuw jaar ingaan
- De mensen die elkaar ten huwelijk hebben gevraagd op oudejaarsdag en voor het eerst als verloofd stel het nieuwe jaar inplannen vooral.

En dan als laatste maar niet de onbelangrijkste, jullie allemaal. Gewoon omdat ik voor het eerst dit jaar kan zeggen! Waarom?

Want soms #benikfuckingnietnormaal