



Blog 142: Goede voornemens

Oud en nieuw is mijn feestje. Ik hou ervan! Kerst is helemaal prima, gezellig enzo, maar oud en nieuw is echt mijn ding. Ik vind het schitterend om vuurwerk te kijken, kruid te snuiven, mij misselijk te kanen aan oliebollen en appelflappen, de spanning eromheen, hoe een stel mensen die op een haar na dood zijn zo oud nog even op de valreep 50 miljoen winnen, de kansloze ABBA-liedjes, de klok te zien aftellen en iedereen zijn facebookstatus te zien veranderen in goede voornemens.

Wat ik ook echt gaaf vind om te zien is hoe tegenwoordig de jeugd niet meer rugzakken rondlopen met rotjes maar of totaal onzichtbaar zijn, of gewoon geen rotjes meer hebben. Wat ik dan minder gaaf vind is dat ze geen rotjes hebben maar rondzeulen met halve handgranaten. Wat ik nog minder vet vind is dat ze die dingen gebruiken om shit op te blazen, af te vuren op hulpdiensten of dieren. Ik hoef niemand natuurlijk te vertellen dat dit echt niet kan, maar ja, mode en ik zijn twee dingen die niet bepaald samen gaan. Dus ik denk dat ik weer een rage gemist heb. Maar goed, vroeger haalde wij ook kattenkwaad uit met vuurwerk, ik bedoel, we hadden die babypijltjes die in voetzoekers veranderden als je het stokje afbrak, je maakte een vuurwerkbom van astronautjes wat niets anders was dan een rits astronautjes op een rij en dus klonk als een rits astronautjes op rij. Mocht je nu echt de vuurwerkbomkeizer zijn, fixe je een strijker van die ene hypercoole gast uit de buurt om de bom daarmee te laten eindigen wat eigenlijk nooit werkte. Daardoor zat je opgescheept met een strijker die niemand aan durfde te steken want dat ding had geen lont.

Alles verandert in je volwassen bestaan. Wat zijn je goede voornemens? Wordt je fitter, stop je met roken, ga je meer sporten, minder drinken, gezonder eten, betere baan zoeken, je studie halen, leer je tompoucen maken, geduldiger, meer voor jezelf opkomen, zweer je het andere geslacht af, werk je je bucketlist af, zoek je naar je ware liefde, meer op bezoek bij je vergeten vrienden, geld sparen, leer je mandarijns, of banaans of doe je net als anderen die geen goede voornemens hebben maar ze willen wel op bepaalde dingen letten wat dus vrij vertaald is dat ze alsnog goede voornemens hebben maar ze willen het zo niet noemen. Weet je wat het is met die onzin? Het is dezelfde smerige belofte die je elke ochtend aan jezelf maakt. "Vanavond ga ik op tijd naar bed". Wedden van

niet! "Ik drink nooit meer". Nee, maar ook niet minder. "Ik ga het hardlopen weer oppakken". Weglopen is niet hardlopen. "Ik stop met roken". Jazeker, voor het komende anderhalf uur.

Ik begin er niet aan. Ik leef m'n leven en zie wel in wat voor shit ik nu weer terecht kom. Ik laat mij verrassen door mij. Mij en mijn gave altijd de rotzooi te vinden waar ik niet wil zijn. Of soms per ongeluk wel. Maar hoofdzakelijk niet. Ik denk dat het hele jaar weer gaat bestaan uit een nieuwe collectie #hetkanfuckingnooitnormaal maar hoe chill zou het zijn als het er geen 7 per maand zijn. Een per maand kan ik best handelen. Ik vertik het namelijk om geduldiger te zijn. Voor de rest hoop ik op tralali tralala. Maar goed, volgend jaar is er weer nieuwe ronde. Geen nieuwe ronde, nieuwe kansen, geen new year, new me.

Gewoon #kanhetalsjeblijftfuckingsomswelnormaal?

Alvast de beste blablalabla en lililili iedereen!