



Blog 139: spreek je Dutchlish?

Weet je wat het is? Nederlands is zo'n rottaal. Het is dubbel, tripel, bok, bot, vreemd en moeilijk. Om die vreemde bij elkaar geraapte zooi even makkelijker te maken, you know, gebruiken we onze taal als een stampot. We smashesen alles er doorheen.

Onze taal is niet heel oud, wel heeeeeeel lang geleden geboren, maar recenter verpest. De taal is precies als de Nederlandse keuken. We nemen wat aardappels, wat wortels, een beetje ui, wat specerijen en dan...stampen die bende! Zo genadeloos mogelijk maar om te zorgen dat het wel een attractie blijft graven we, we hebben wel degelijk iets geleerd van de Duitsers, een kuil. Voor de jus. But hier komtie dan hè. Ons eten was nog niet beroerd genoeg dus we moeten die taal ook even fancier maken. En dat doen we veel de laatste tijd. Ondanks dat onze taal al bestaat uit Duits, Engels, Frans, Bourgondisch en Neanderthalisch, weet iedereen toch elke keer steeds meer degelijke, dagelijkse woorden, te vervangen voor boerenkool-Engels. Well, ik vind dat ridiculous.

Ik zal het even explainen, ik cheers hem meteen met rum, want verdrinken zal ik het verdriet. Wij gekke tatta's kunnen geen perfect English, alles wat we zeggen klinkt al Nederlands. Zelfs Duits, dat spreken we accentloos onder invloed van drank maar anders niet. Ik vind het disturbing dat niemand meer fatsoenlijk Nederlands spreekt. Natuurlijk wemelen my blogs from the taalvauten maar goed, I don't care. You know. Wat erger is, is dat wanneer het andersom zou zijn, we ze uitlachen. Jonge kids die met Marokkaans-Nederlands akzent praten, witte wiggers die swa uitspreken als soewa. Afwisselend met misplaatste omg's om maar te zwijgen over alle afkortingen. Anyway, ik betrap mijn monsters er ook steeds vaker op, maar het gekke is, verbeteren kun je nauwelijks want op tv, games of radio. Alles is Engels.

Om de band tussen toen en nu te versterken hebben we nu een nieuwe taal. Doe Joe speak Dutchlish? Het connectionmiddel tussen jong en oud. Helaas moeten we wel, anders snappen we elkaar niet, ze zijn tenslotte de fjoetjur. Dutchlish is de redding van onze beschaving. Beschaving, het enige woord wat niet te vertalen is naar het Engels. Het is wel te vertalen, maar vertaal je dat terug, klopt het niet meer. Letterlijk gezien. Civilization, is het woord. Civilian is niets anders dan

burger. En burger betekend weer broodje. Dus letterlijk vertaald wordt het dan burgerlijkheid wat weer nergens lijkt op beschaving. Waar dit hele verhaal heen gaat? Nowhere.

Het gaat ook nergens heen want ik spreek de taal not zo best. Ik hoop gewoon dat het een bevlieging is. Dat het zo weer over is, net als toen met die Duitsers. Wellicht dat we naast kuilen straks alleen fuck overhouden. Dan valt de rest van de schade wel te herstellen. Tenminste, als we niet te damaged zijn.

Dutchifiseren. De taal dan. Gewoon blijven prakken tot het vloeibaar is. Wie weet valt het dan mee.