



Blog 132: Tsjakka wil Hatseflatsen

Soms lees ik de digitale krant en heb ik moeite de bende te negeren. Dan gaat het mij niet per se om de ellende in de wereld, de idiote lange discussies, Waylon die een liedje zingt of een trucker die via het AD een date zoekt.

Sowieso via een krant proberen de date van je leven te scoren vind ik niet bepaald krantwaardig, maar dat ter zijde. Soms lees ik iets en heb ik jeuk, achter mijn oren en daar moet gekrabd worden.

We leven in een tijd waarin we wetten kunnen omzeilen, breken, aanpassen. Een tijd waarin we naarstig zoeken naar dat ene gaatje, jagend op de die grens om er net even overheen te stappen.

Zo hebben we het voor elkaar gekregen te mogen poseren met een vergiet op je hoofd wat wordt verplicht door een geheel nieuw geloof, erkennen we homohuwelijken, mogen we gender-neutraal zijn in ons paspoort en is allemaal best. Dikke prima, want alles duidt toch op één ding. Vrijheid in keuze. Keuze voor liefde, geslacht en geloof. Je kunt en mag er van alles over vinden, maar die vrijheid is ook belangrijk voor onze monsters. Of ze nu op hetzelfde geslacht vallen, zich niet thuis voelen in eigen geslacht, geloven in God, Allah, het Vliegend Spaghettimonster, Shiva of Adonai, het maakt mij niets uit. Geef het beestje een naam maar verlies het geloof in jezelf niet. Interessant zover? Nee want de clou moet nog gegeven worden. Van alles wat me mogen aanpassen is prima, maar je hebt er altijd één zo'n kwibus bij die dan weer naar buiten treed met het meest zielige wat ik de afgelopen weken heb gelezen, gezien, gehoord, geproefd, geluisterd, geroken en gegeten.

Meneertje Tsjakka komt weer aandacht te kort. Z'n Tsjakka lijdt onder zijn leeftijd. Hij is namelijk van mening dat zijn tsjakka 20 jaar jonger is. Zijn 67 jarige tsjakka zorgt niet meer voor de hatsakidee op Tinder en ligt niet lekker op de markt om zijn tsjakka te laten hatseflatsen. Dus Tsjakkaat hij zich een weg naar de rechter om zijn tsjakka 20 jaar te verjongen, wat dus precies nergens in de wet staat of het wel of niet kan. Zijn euvel zorgt er spijtig genoeg voor dat Meneer zijn Ratelband bijna kon opbergen na 7 mini tsjakkalottes. Meneer wilde echter nog één keer een hatsakidee vol hatseflatsen met zijn tsjakka en dat is gek als je 67 bent. Meneer ratelt dus een band vol in de vorm

van een oproep in de hoop dat er iemand te koop zou zijn, zijn 8e Tsjakka te gaan dragen en afstaan.

Hoe smerig is dat! Geloof het of niet, het is hem gelukt. Waarschijnlijk rook hij de latere ellende al en stapte dus naar de rechtbank om zijn Tsjakka met 20 te laten verlengen/verjongen (doorhalen wat niet van toepassing is).

Op deze twee punten gaat meneertje net effe een stapje te ver. Niet alleen omdat niemand zit te wachten op nog 20 jaar van zijn aandachtshoerenpogingen, maar ook omdat het simpelweg gewoon raar is. Stel je nou voor dat hij het wint op één of andere magische manier. Dan is de weg toch vrij om alles maar gerechtelijk aan te laten passen. In wat voor tijd komen mijn monsters dan te puberen? Ik ga toch ook niet naar de rechter om mij 20 jaar erbij te geven omdat ik me net een fitte 50+er voel. Vrijheid voor geloof, liefde, sekse, allemaal best. Maar leeftijd is een gegeven iets, net als je schoenmaat. Je draagt toch ook geen maat 37 terwijl 43 hebt omdat toevallig in maat 37 de schoenen leuker zijn. En daarnaast...

Eens ben je uit getsjakkaat. Dat zou nog eens nieuws zijn. Nieuws wat ik wel kan negeren.