



## Blog 130: Tosti Tv

De televisie is een handig stukje technologie. Voorheen volledig van jou, nu deel je hem met en voor je monster. Ze zijn nogal afhankelijk van tv. Sommigen eten zelfs niet zonder en omdat een baviaan lastig voeren is, geef je je over aan Charlie en de getallen.

Hoe zeer je jezelf ook voorneemt kritisch te zijn op de keuzes van de kinderprogramma's, leert de tijd dat je geen zak te vertellen hebt. Je wordt ondergedompeld in de wereld vol pratende beesten, tekenfilms met de hoofden van lelijke echte baby's, dansende kangoeroes en treinen die niet alleen praten maar ook dansen. Er moet haast wel commentaar op geweest zijn want ineens was alles ook interactief. Zo wordt meegesleurd in de wereld van Dora die meest briljante vragen heeft, Mickey Mouse Clubhuis met zijn bekende magie en als klap op de vuurpijl hebben we een geheel vernieuwde Blues Clues. Ik denk dat je ook echt kind moet zijn de domme vragen te snappen, want als volwassenen zie je mensen dingen doen in dat soort programma's waarvan je zeker weet dat alcohol dus niet het antwoord hoeft te zijn. Drugs is ook goed. Anders snap ik niet hoe je als mens zijnde, mee kunt werken aan Team Umizoomi. Een combi van mensen en tekenfilm. Das zeg maar Roger Rabbit, maar dan debiel.

Je wordt gewaterboard in de illusies van gehaktballen etende robotgorilla's, een Spaans wonderkind met een levende rugtas, Charlie die nu ook het levende alfabet heeft waarbij je bij de letter F de vraagtekens kunt plaatsen, want man wat is de F blij! Vervolgens mag je mee tekenen met een lieveheersbeestje of, als je echt hardcore bent, praat je mee met vintage konijnen die serieus nog het idee wekken dat vrouwen met een schort lopen en alleen buitens huis komen voor de boodschappen. Alsjeblieft zeg. Hartstikke fijn dat je kind mee moet doen of denken, maar is dit nou echt zoveel beter?

Is dit niet zo'n mispeer als de Nintendo Wii? Actief meespelen, maar met een bepaalde twist in je pols kun je prima blijven zitten. Is dan niemand die aan zo'n programma meewerkt en denkt; waar dafuq ben ik mee bezig? Worden monsters hier nu echt slimmer van? Het idee dat ze antwoord geven bewijst maar één ding. Zij worden niet slimmer, wij worden dommer. Dom genoeg om die idiote liedjes mee te zingen, uit volle borst, met een lach want monsterlief vind dat zo leuk.

Tot het moment dat er normale televisie komt, blijft nickJr, babyTv, Zappelin, NickTunes aanstaan.

En wat vond jij het leukst? \*het moment dat die aap van je zichzelf ophing aan zijn staart en jij eraan ging hangen!\* Dat vond ik ook!

Tot de volgende keer!