



## Blog 129: seksuele oplichting

Veel te vroeg krijg je het. Je krijgt amper iets van mee, je vergeet het omdat je zoiets hebt van daar heb je dat gezeur weer. Het moment komt zo vroeg en dat wordt alleen maar vroeger. Het is niks dat die klok een uur achteruit ging, maar man! Wat zijn die monsters vroeg wakker!

Maar zet dat even opzij. Door naar waar het eigenlijk over zou moeten gaan. Seksuele voorlichting. Het is zo'n magisch onderwerp, want je weet er alles van en van alles niets. Wanneer geef je het, hoe geef je het, waarom geef je het? Hoe is sowieso wel iets. Want ja, hoe ga je in godsnaam zo'n belangrijk voorbehoedsmiddel uitleggen. Je kunt een dia-show op powerpoint maken met allemaal foto's van hoe lelijk het kind was 0,7 seconden na de geboorte tot aan nu. Foto's met teksten als: 26 uur wakker door tandjes. Een verschrompelde navelstreng van 12 jaar oud de kring laten doorgaan. Foto's van hoe je vakantie was voordat je kinderen had en dan de foto's van vakantie met kinderen.

Ik geloof niet in magie, maar iets magisch had de vakantie vóór de kinderen wel. Zo vrij, niets moeten, alles kunnen, vakantiegeld over, alles verzorgd. Iets waar je echt naar uit keek. Nu je terugblijkt en dat in het perspectief zet met hoe het er nu aan toe gaat. Das effe anders. Nu ga je geheel verzorgd naar de gallemeizen. 24/7 als een soort lakei volledig in dienst ter vermaak van de monsters. Normaal valt het niet zo op, maar nu is alles zwaarder. Het vakantie vieren met monsters is pittig. Niet die oelek van de Chinees maar echt pittig. Terug is geen weg, geen optie maar wat een hel kan het zijn. Überhaupt kinderen is wel een dingetje. Ze zorgen ervoor dat werken leuk is. Het maakt geeneens meer uit wat voor werk, als je maar weg bent van daar. Ambitie is al kapot, die heb je toen op de Gallemeizen achtergelaten. Is het dan zo slecht? Weet je, ik ben dan ook weer zo'n romantische lul die dan zegt; ach, als de kinderen genieten .... dan 😊 geniet 😊 .... ik ook 😊!

Niet zo vreemd, want vakantie is magisch. Wij genieten allemaal en dat komt omdat je geen tijd besef hebt. Tenminste, je hebt het wel, maar je hebt er schijt aan. Want 13:05 heeft ook een vijf en dan kan de fles open. Onder invloed van alcohol is alles mooier. Denk maar aan de stapavonden van weleer. Alles was schitterend totdat de tl-verlichting aanging en je denkt aan alle zondes die je

begaan hebt tijdens de mooie uren. Met shoarma als remedie vergeet je het snel. Prachtig bezopen kruip je de vakantie dan weer door en hobbel je van de ene hyperromantische naar andere cliché. Van die gekke idiote dingen die je zegt zoals; je krijgt er zoveel voor terug. Wat dan? Betalen ze je terug met stront? Ik bedoel, als dat is waarmee ze hun liefde tonen dan zit ik de komende jaren wel gescheten. Of zijn het dan al die slapeloze nachten, dat het niet huilen is maar the song of their people. Wat slapeloze nachten betreft, dat is thuisgebonden. Want bij opa en oma is daar niets van over he! 15 uur zonder vodka! En wij? 1,5 uur zonder menselijke wekker.

Je kent het hele riedeltje van die bloemen en bijen en ooievaars en rooie oortjes wel. Maar doe het als ze een jaar of 19 zijn. Die hele seksuele oplichting is puur bestemd als voorbehoedsmiddel. Het is de pijn in de stem van jouw ouders, een waarschuwing van jewelste. Wat je ook doet, zorg dat je een leven leidt en niet lijdt. Alleen als je dan 11 jaar bent, je prioriteiten liggen dan anders. Net als tinder swipen ze je hele zeikverhaal door naar de volgende totdat ze 33 jaar zijn en denken; fuck! Had ik nou maar geluisterd.

We kunnen natuurlijk ook gewoon een poepluier geven. Als blijk van onze liefde. Jankend in het holst van de nacht. Janken als ouder zijnde is niet zo een probleem. Je hoeft alleen maar te denken aan de kosten van Disneyland Parijs met je gezin. Vind ik het ouderschap dan zo shit? Nee hoor.

Want als zij gelukkig zijn, ben ik dat ook. Ik krijg er namelijk zoveel voor terug. Namelijk een digitaal dagboek. Nou hartelijk dank heur, hartelijk dank.