



Blog 121: Doettienou

Maar dan met dikke lippen en je pens naar voren. Doe je handen als een weegschaal met je ellebogen strak tegen je lichaam. Houdt je handen ter hoogte van je oren, kijk naar buiten, kijk naar het nieuws en spreek de woorden: Doettienou?

Het is weer herfst. De temperatuur varieert van 4 tot 26 graden, hoe hoger de temperatuur, hoe kouder de wind en andersom. De bomen beginnen langzaam hun blad te verliezen. De blaadjes dwarrelen omlaag want zo werkt zwaartekracht nou eenmaal. De blaadjes, het grasveld en de bospaden bedekkend, veranderen de natuur in gestaag tempo in een soort hondendrollen mijnenveld. Je weet dat het herfst is wanneer de blaadjes je laten skiën en je schoenen onder de smurrie zitten hopende dat het modder is, maar kan net zo goed stront zijn. Je ziet het verschil niet, je ruikt het wel. Vaak merk je pas dat het hondenpoep was op het moment dat je in de auto stapt of thuis komt. Het zou ook een hoop schelen als die blaadjes gewoon diezelfde installatie hebben als die loopbanden op Schiphol. Mind your step.

Herfst is ook de tijd van discussie. Op de een of andere manier worden niet alleen de dagen donkerder maar ook de geest van de mens. Terwijl het hier buiten naar pepernoten ruikt, de eerste zakken marsepein al op zijn, valt heel Nederland alweer over de discussie der discussies. Jullie weten ook wel dat ik mij niet graag waag aan actualiteit omdat het weinig te maken heeft met hoe ik naar het papaschap kijk, maar deze terugkerende discussie heeft iets. Niet boeiend want ik baal ervan. De discussie laat zich zelf ook wel raden want alle pagina's op Facebook vullen zich al met leden voor de anti-anti-piet en de pro-anti-pieten. Alsof het een soort coming-out is geworden voor volwassenen en doe je het niet, ben je lekker stom.

Mijn oudste dochter is slim en heeft tegenwoordig een mening die ze kan onderbouwen. In het kader van onderzoek, ga ik mij toch eens wagen aan de vraag die elke pieten-azijnzeik organisatie zou moeten doen. Wat vind jij van 'Zwarte' Piet? Hoe je het bekijkt doet er niet toe want het is een kinderfeest. Ik ga het niet alleen vragen, ik ga de rest ook eens vragen een Piet te tekenen. Want ja, wie weet nou beter hoe een Piet er uit hoort te zien dan een kind? Ik

ben geen voorstander van roetveegsmeerpoetspieten, ook geen fan van de vintage-Piet. Terwijl de rechtbank zich vult met volk op klompen, de haters-side en de nuchtere ik heb ook een mening gebaseerd op een mening van iemand die ik niet ken Nederlanders, is dat de enige juiste vraag. Hoe moet Piet eruit zien volgens een kind. Het mooie is dat je voor zo'n vraag helemaal geen bus hoeft te huren, geen snelweg hoeft te blokkeren, je geen dieren op de Oostvaardersplassen hoeft te voeren, geen peloton politie nodig hebt, er geen zieke mensen te laat komen in het ziekenhuis en je ook niet met simpele hoofd en bezopen gedachtegang op de televisie hoeft te komen waardoor elke ouder niet eens meer met een gerust hart zijn kind tv kan laten kijken zonder Breaking News over Sinterdemonstraties. Geen gezeik van NPO hoe een Piet eruit komt te zien dit jaar maar terug naar de basis. Komt ie nou of komt niet.

Ik roep dan nu ook elke papa en mama op om eens heel gewaagd aan je kroost te vragen een Piet te tekenen en in te kleuren hoe je kind denkt dat een Piet er uit zou moeten zien. Graag zie ik die tekeningen tegemoet en voor de 5 mooiste heb ik chocoladeletters met de eerste letter van hun naam. In plaats van Piet te steunen, zullen we Facebook eens volgooien met kindertekeningen van hun eigen Piet?

Post je Teken-Piet hier onder de blog of op je eigen pagina met de #ditismijnpiet. Durf je niet online, geen enkel punt. Mail hem dan naar dagboekvaneenpapa@outlook.com

Zolang ik geen tekeningen heb, zitten mijn handen naast mn oren, ellebogen strak tegen mn zij, buik naar voren, dikke lippen en zeg ik; doettienouw!

Delen mensen, alles voor de chocola!