



Blog 120: Vergelijkenisergernis

Weet je wat het is? We doen best vaak, voor de grap, nemen het over, doen het overal en als we iets nieuws hebben, passen we direct aan en geven een eigen twist eraan. Je wilt natuurlijk wel origineel blijven. Alles voor likes 📱. Zeker onder het mom van beter goed gejat dan slecht bedacht, maar we willen een undercoverboefje zijn vertellen we dat we zojuist bedacht hebben of je hebt het in je eigen kinderjaren eens gehoord en als bij wonder komt het weer naar boven.

Genoeg gekontdraai. Vergelijken. Guilty as hell en een guilty pleasure maar dat ter zijde. We vergelijken alles, maar werkelijk alles. Als het even kan zoeken we wel naar iets verschil. Appels met peren, sla en erwtenlepels, bier en bokbier. Maar het kan nog veel irritanter. Gewapend met een kind til je het vergelijken naar heel nieuw niveau. Je gaat namelijk je kind vergelijken met een attribuut. Dingen zoals; kleuters zijn net blenders maar dan zonder deksel. Of dit; als mijn kind een apparaat was, was het strijkijzer want violen strijk je...of weet ik veel waar dat op slaat. Hoe meer je nadenkt, hoe meer je zoekt, hoe stommer het klinkt. Maar dan is er Dagboek van een Papa. Wees gerust volk, ik breng jullie de oplossing. Breek uw hersens niet langer, sta nooit meer voor paal. De enige juiste vergelijking voor uw kind is...*tromgeroffel*... een clown!

Clowns zijn er in allerlei smaken, kleuren, geuren, formaten, kunstjes, goed, zwak, medium-raw, grappig, droevig, eng, slecht, bedorven en ronduit belachelijk. Doordat er zo een enorme diversiteit aan clowns zijn past je kind er altijd in. Toet! Niet echt in natuurlijk, dat zou raar zijn, maar qua quaractur wel. Karakter met extra q voor de mindfuck. Want dat doen clowns ook. En kinderen ook. Ze fucken ze je non-stop waardoor jij je dus waagt aan die bizarre vergelijkingen zoals dat je kind in woedeaanval net een losgeslagen baviaan is die werpt met zuurpruimen. Je kind is een clown. Clowns zijn in oktober vaak wat eng en van december tot en met september ook. Verschil is wel dat in oktober een clown werpt met hakbijlen en de rest van jaar ook maar dan verstopt in taart. In oktober zou er accuzuur uit het bloemetje komen en de rest van het jaar ook maar dan met lavendelgeur. Clowns zijn ruk! Maar soms het gedrag van je monster ook en daarom is het ideale vergelijking.

Toch, op de een of andere manier zijn ze wel fotowaardig. Niets liever dan een selfie met een killerclown natuurlijk en wederom alles voor de likes 📱. Kost je bloed, zweet en tranen, maar opvoeden ook. Hoe zeer je je best ook doet er iets van te maken. Je hoopt op een acrobaat, maar je krijgt bassie. Soms lijkt het alsof het een poosje goed gaat, maar dan borrelt de Pipo weer naar boven. Flauwe humor, geen einde in zicht en je weet hoe dit eindigt. Zet dan zelf ook een rode neus op. Schiet wat uit met rode lippenstift, Piet mag al niet meer dus met Mama Lou zit je save.

Neem je ballondier bij de hand, trek flapschoenen aan en vergelijk jezelf met een tosti-ijzer. Welke vergelijking je ook maakt, je brood is nooit precies goed. Dat komt omdat je een clown bent. En clowns maken clowns.

Druk maar op mn neus. Toet!