



Blog 106: Zomerbaby

Vol verwachting stort je je met je babydreumespeuterapparaat in de zomer. Hoge temperaturen, veel zon, lekker water. De rest heeft er ook zin in! Vakantie, zomervakantie is meestal wel een aantal stranddagen waard. We bezoeken het massaal. Ook wij, met een groot gezin.

Eerst zorg je dat de strandcollectie compleet is. Flessen ranja, chips, koek, brood, bandjes, handdoeken, schone kleding, luiers, zonnebrandsmeersel, speelgoed, buggy, strandlakens, sommige nemen een tent mee en klaar ben je. Je hebt kinderen en je hebt Rohan. Ik denk en ik hoop echt dat Rohan zo uniek nog niet is. Rohan op het strand. Rohan in het zwembad, onder de douche, in bad. Deze Rohans zijn allemaal hetzelfde. Water heeft ie een hekel aan. Het gegil gaat door merg en been, hout en steen. Of je hem nou in bad doet, hij blert je oren van je hoofd af. Vanaf baby af aan al. Douchen! Douchen met Rohan is hetzelfde als proberen een boei onder water te drukken. Gewriemel, gejjengel, gestoei, geglibber en gedoe. Olieworstelen lijkt er wel wat op. Je begint vol hoop, maar zodra straal 1 zijn lichaam raakt heb je met de nodige kunstjes uiteindelijk je kind in een soort vliegende houtgewas vast met zn hoofd onder je oksel, een armpje over dat van jou, zijn andere heeft hij nodig om jou in je lies en lager te knijpen. Jouw andere arm tussen zijn benen met je hand op zijn kont en gigantisch geweld aan kabaal van jezelf en hem. Die nagels moesten nog geknipt worden blijkbaar en hij vind zowel de pose als het water helemaal niets. Met die gedachte ga je zwemmen. Een voet in het water, twee in het water, benen, kont, buik en laat maar. Met een soort supermanhouding maar mn zn benen klem zet hij alles op alles naar mama te gaan. Hij zijn zin, mama zet hem op het strand, schopt met haar voet in het water en hij lacht. What the ...

Wat volgt is een babykwaaltje. Waar oudere kinderen zandtaartjes maken en zogenaamd eten, is het hele strand één bigass zandtaart. Dat wordt gulzig opgegeten. Met de enorme hoeveelheid zand wat hij naar binnen heeft gewerkt heeft Rohan tot aan zijn 38e geen last van tandsteen en tandplak, de komende dagen geen poepluiers maar modder en blubber en binnenkort een mierenkolonie in zijn rechteroor. Rohan heeft ook een fantastische kracht in zn armen en alles

en iedereen wat langsloopt wordt ook met uiterste precisie gezandstraald. Wanneer je hem dan bij zijn hand pakt en hem wil zeggen niet te gooien met zand, krijg jij ook je laadklep vol met zand en met volle mond mag je niet praten. Het gras wordt beproeft en niet lekker bevonden. Geef hem een koekje, dat echt voedsel, maar eerst met je natte handen in het zand grijpen, afsmeren aan het gras en dan het koekje eten met je giechel vol troep.

Terwijl je hem probeert te fatsoeneren wordt je natuurlijk ook even vrolijk half dood gestoken door die strand mtf-ers genaamd, steekvliegen. Dan komt het leukste van alles. Zand komt overal. Echt overal. Zijn kont, swans en liezen zitten dus ook vol. Da's al een taartje alleen. Zonder na te denken neem je hem mee. Hop! In die water. Dan moet je dus een demonisch stuk vreten afdrogen en aankleden en nog in de buggy zetten, lopen en naar huis. Dit alles met de begeleidende muziek van Baby from Hell met het album Cry cry cry my darling.

Strand met een baby. Waar is het bier?