



facebook <https://www.facebook.com/theDveP>

### Blog 103: #hetkanfuckingnootnormaal

Maar echt niet. Doordat het niet normaal kan, lopen we nu op onze achterste benen. Zelfs mijn denkbeeldige benen zijn moe. Zelfs die lopen weer op hun achterste benen, en die daarvan ook. Monsters hebben energie en fantasie en als je dat vermenigvuldigt heb je eigenlijk monsters lopen die fantastisch irritant zijn.

Allereerst wordt je helemaal debiel van de rare spelletjes die ze verzinnen. Een soort The Voice of Steenwijk maar dan met een vliegenmepper en ballonnenpomp als microfoon. Prima, maar het geluid niet. Zeker niet als er nog een stuk hotwheelsbaan bij komt met Haagse smartlap ben je wel klaar. Je zou ze het bos in kunnen sturen maar da's zielig voor de dieren. Wordt Freek Vonk niet blij van. Daarbij komt tegelijk het gepiemel en gepoep, gescheet, geboer, gekak, gelililili van de buurmannen en het eerste drama is een feit. Het is nog steeds 07:03 uur. Goedemorgen.

De Voice wordt geskipt en nu krijgen we de ikmismama-honger tafereel. Met een laadklep vol brood weten Nilu en Hira te vertellen hoe erg ze honger hebben maar Hira mist mama ook. Wanneer dan de hagelslag en korsten op Rohan zn biljartbal belanden is ook het eetmoment wel eens klaar. Zeker wanneer Rama het aanvult met zijn broodje hagelpiemel, Joep zijn Chocoladescheet en Rohan heel blij JAAAAAAA roept is het wel gedaan met jouw honger. Ik mis mijn mama ook. Spontaan veranderen de TroelieWoelies in een soort springkat die miauwen met het geluid van de Nazgûl. De ene buurman zijn befaamde piemelslinger tentoonstelt, de andere buurman als een almachtige allesweter/kunner iedereen commanderende rondparadeert en Hira nog geen 6 minuten na het eten weer mama mist en Nilu aan je been hangt want in Afrika hebben ze geen echte honger maar zij wel, is het geduld op. Het is 07:21 uur.

Heel de dag actief bezig, heel de dag energiek tekeer gaan. En 's nachts? Slapen? #hetkanfuckingnootnormaal. Waarom hebben ze snachts altijd maar dan echt altijd jeuk aan de fazel, dorst, pijn, honger, missen van papa of mama, het jeukt nog steeds, gillen om te gillen, blèren om te blèren? Waarom kunnen we

nooit eens 7 uren achter elkaar slapen, zonder tussenposes. Waarom wordt Rohan, nu 1,5 jaar, nog steeds 2 x wakker voor een fles, waarom moeten die klote-muggen je steken op je voeten en oorschelp, waarom moeten onze burens zo fucking veel herrie maken alsof ze bij ons in de kamer staan en wie heeft Nederlands uitgevonden?

Wij zijn toe aan vakantie, maar dan zonder kids. Toch hoop ik dat binnen nu en 3 minuten de oplossing komt op al die vragen, er normale spelletjes gespeeld kunnen worden, Rama zn piemel niet meer interessant vindt, Joep stopt met z'n muizengejank en Hira verstaanbaar kan praten. Voordat het 9:00 uur is.

Waarom?

Omdat #hetkanfuckingnooitnormaal!