



facebook <https://www.facebook.com/theDveP>

Blog 102: Ramaland

Ligt in de baddezee, met het strandzand vol kwalen die 2,3 miljard lichtjaren verderop in zee drijven en smaken naar poepwafels. Het land waar als je een hond in de zee gooit, je een zeehond hebt, een paard een zeepaard en er bubbels uit je ogen komen als je een onderwaterscheet laat.

Het land van Rama z'n dromen. Het land waar fietsen alleen tandems zijn met driehoekige wielen en bij elke slag je geen *plok* hoort maar *pudding*. Het land waar het zo heet is dat je binnen 8 seconden zwart bent zonder te verbranden. Het land waar krabben dood geboren worden maar als je ze de zee in gooit ze weer aan land gaan om dood te gaan. Het land waar je alleen kunt niezen met je giechel in de plons zodat je geen hatsjie hebt, maar hatsjblblblblblblbl. Het land waar je tot het einde van Nederland moet rijden, je auto moet parkeren in de lucht en je moet overvliegen met de boot. Het land waar je ze zeegras eten, duinen van gesmolten hard geworden chocolade is met spikkels en je fietst over paden van nootjes. Het land waar elk uur telt voor 3, elke seconde voor 12 en de dag nooit stopt. Het land waar slapen verboden is, anders moet de politie jou een boete betalen met pepernoten. Het is het land waar Rama wist dat hij geboren was voordat hij geboren was, waar knalscheten uit je kont vliegen met een vlaggetje, tosti's smaken naar patat en pannenkoeken naar pizza.

Ramaland is het land van Rama zijn dromen. Zijn fantasieën. Het land waar zijn fantasieën eigenlijk fantazeeën zijn, zijn gedachtes aanspoelen, zijn dromen verankert zijn aan de rotsen van hagelslag. Het land waar je 5 kwartier in een uur praat, je zoveel kijkt dat er nog 4 extra ogen bij groeien, de lucht altijd blauw is en de vakantie nooit stopt. Het land waar je slim geboren wordt, school niet bestaat en iedereen Rama's vriendje is.

Ramaland is het land waar Rama het gelukkigst is. Ookal is het eigenlijk gewoon Ameland, Rama is daar happy. Dus ben ik ook gek op Ramaland. Het geeft een andere kijk op mn zoon. Eerlijk is heerlijk, een gelukkig kind is een dolgelukkige papa. Wij gaan snel weer naar Ameland, of Ramaland, of allebei. Ik ben wel weer toe aan oliebollen die smaken naar vanille-ijs. Al is het alleen om Hira te laten schrikken met een dode krab. GRRRRRR!!!

